

Anton Herbschleb



Anton Johan Herbschleb is geboren in Nieuwer-Amstel op 28 maart 1891.

In januari 1911 begon hij als troepleider en hij hoorde bij de eersten die op 25 februari 1911 als padvinder werden geïnstalleerd. Hij werd leider van een volkstroep, moest kort daarna wegen studie een tijdje stoppen en werd in november 1912 assistent troepleider van troep 1. Een jaar later werd hij, omdat hopman Everts voorzitter van de afdeling Amsterdam werd, benoemd tot hopman. Uit troep 1 kwamen drie nieuwe troepen voort. In het najaar van 1916 werd hij benoemd tot administrateur van de NPV. In 1919 vertrekt hij naar Nederlands Indië.

Hij trouwde op 23 december 1920 in Solo met Johanna Maria Wilhelmina (Netty) Theijs (19 december 1892, Haarlem), een onderwijzeres. Ze kregen twee kinderen, Henriette Louise Herbschleb, (15 september 1921, Solo) en Joannes Anton Herbschleb (18 april 1923. Semarang).

Tot 1930 werkte hij bij de Nederlandse Handelsmaatschappij. Hij vertrok daar omdat hem een andere werkkring werd aangewezen. Later werd hij makelaar. Het gezin woonde aan het begin van de oorlog aan de Grisseweg in Batavia.

In 1939 werd het tweede lustrum van de katholieke Scoutinggroep st. Franciscus Xaverius in Batavia gevierd. Dit was de eerste katholieke groep in Batavia. Naast Mr. Spil, de vice president van de Raad van Indie en ere-voorzitter van de NIPV waren ook Anton en Johanna Herbschleb namens het NIPV hoofdbestuur aanwezig. Anton Herbschleb werd in 1941 lid van de Raad van de Vereniging van de NIPV in Nederlands Indië.



Anton werd geïnterneerd in een kamp bij Bandung. Hij is daar aan uitputting en ziekte overleden op 19 november 1944. Hij werd begraven op het Nederlands ereveld Pandu te Bandung.

Zijn vrouw werd tijdens de oorlog met hun dochter geïnterneerd in kamp Tjideng. Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk ten westen van het centrum van Batavia, tussen de Tjidengweg en de spoorlijn. Ze zaten de hele interneringsperiode in dit kamp. Zijn broer David was tijdens de mobilisatie Landstormsoldaat der infanterie. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd.



Meer informatie

[De padvinder: algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 5, 1919, no. 54, 1919 » 1919-07 - Pag. 27 | Delpher](#)

[Algemeen Handelsblad » 06 dec 1920 - Art. 41 | Delpher](#)

[De nieuwe courant » 23 dec 1920 - Art. 59 | Delpher](#)

[Registratie Anton Johan Herbschleb op 28 maart 1891 » Open Archieven](#)

[Registratie Anton Johan Herbschleb & Johanna Maria Wilhelmina Theijs \(in het jaar 1913-1939\) » Open Archieven](#)

[Registratie Anton Johan Herbschleb & Johanna Maria Wilhelmina Theijs & Henriette Louise Herbschleb & Joannes Anton Herbschleb in 1913 » Open Archieven](#)

[De Indische courant » 13 jun 1930 - Art. 186 | Delpher](#)

[De koerier » 23 jan 1939 - Art. 5 | Delpher](#)

[De locomotief » 22 jul 1935 - Art. 38 | Delpher](#)

Het Indisch Leidersblad januari 1941

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Tijdeng \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Tijdeng\(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Anton Johan Herbschleb \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Anton Herbschleb - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.