



Hubertina Mreijen is geboren op 9 januari 1914 te Nijmegen. Ze is de dochter van Jacob Mreijen (14 juni 1888, Aken, Duitsland) en Maria Catharina Mainz (20 augustus 1887, Laurensberg, Duitsland). Ze waren thuis met 7 kinderen.

In 1936 deed een mej. Mreijen mee aan de I.M.C. sterit. Ze was hier de enige vrouwelijke deelnemer.

In maart 1937 wordt ze akela van groep 20 in Batavia. Een jaar later gaat ze met haar ouders, broer en zus naar Nederland. Ze trouwt in oktober 1940 in Batavia met F. Klyn.

Tijdens de Japanse bezetting wordt ze geïnterneerd, onder andere in kamp Tjiding in Batavia. Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk ten westen van het centrum van Batavia, tussen de Tjidingweg en de spoorlijn. Ze is daar met 3 personen dus mogelijk dat ze ondertussen moeder geworden is.

Haar broer is tijdens de oorlog in Nederland want hij trouwt op 10 januari 1945 in Amsterdam

Meer informatie

[Registratie Jacob Mreijen & Maria Catharina Mainz & Maria Geertruida Mreijen & Hubertina Mreijen & Wilhelmus Jacobus Leonardus Mreijen & Frans Willem Mreijen & Hendrik Jozef Mreijen & Jan Mreijen & Maria Catharina Mreijen in 1913 » Open Archieven](#)
[Maria Gertruida "Truus" MREIJEN \(1912-2000\) » Stamboom Eussen » Genealogie Online](#)
[De koerier » 02 sep 1936 - Art. 31 | Delpher](#)

Het Indisch Leidersblad, maart 1937

[Soerabaijasch handelsblad » 19 jul 1938 - Art. 247 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 19 okt 1940 - Art. 58 | Delpher](#)

[NAAM \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.