



Eugene (Echene) Verspoor is geboren op 18 december 1925 in Batavia, NOI. Hij is de zoon van Jilles Verspoor (22 mei 1893, Apeldoorn) en Klara Theodora de Jong (1895, Makassar – 1988). Hij heeft drie oudere broers.

Hij zat voor de oorlog bij Scouting in Bandung. Zijn naam komt voor in een brief die Joop Blinkert na de oorlog van zijn scoutingvriend Guus ontvangt. Beiden gingen samen met een aantal vrienden van Joop's Scoutinggroep in Bandung naar het meer van Tjileuntja. De Bandungse scouts Jan Kole, Eugene Verspoor, Cor, Eddie Schaarsma, Rooi Pelten, Dick van Logchem en Joop Brinkert waren mee. Het merendeel van deze Bandungse scouts, allemaal leeftijdsgenoten, gingen het leger of de marine in. Mogelijk dat ze allemaal lid waren van groep 8, Blauw, St. Tarcisius in Bandung.

Tijdens de Japanse bezetting werd hij met zijn vader geïnterneerd in kamp Baros 5 in Tjimahi. Dit kamp lag in het oostelijk stadsdeel van Tjimahi, direct ten zuiden van de spoorlijn. Het kamp was ondergebracht in de barakken van de noodkazerne voor inlandse miliciens. Het kamp maakte een sinistere indruk: grauwe barakken rondom een groot plein, geen enkele boom.

Eugene ging na de oorlog naar Nederland en woonde met zijn ouders in Den Haag. Hij volgde een opleiding voor leerling vlieger. Hij kwam op 11 november 1949 in Veghel om het leven toen zijn vliegtuig, een 1-motorig tweepersoons "Texan" met de leerling-vliegers E. Verspoor en C.R. Prins, tijdens een oefenvlucht in een duikvlucht tegen de grond sloeg.

Meer informatie

[Bataviaasch nieuwsblad » 14 aug 1922 - Art. 61 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 18 dec 1925 - Art. 73 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 19 dec 1925 - Art. 126 | Delpher](#)

[Baros 5 \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[NAAM \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Eugene Verspoor \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Het vliegtuigongeluk van 08-06-2000 \(KLS\) - 11 november 1949 \(flightation.nl\)](#)

[Overlijden Eugene Verspoor op 11 november 1949 te Veghel » Open Archieven](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.