

Wijnandus Johannes Ockhuysen is geboren op 27 december 1892 in Zutphen. Hij trouwt op 20 mei 1914 te Amsterdam met Gerritje Gerritsen. Het stel vertrekt naar Nederlands Indië. In 1925 overlijdt in Medan hun dochter Hendrika Johanna. Ze is dan bijna 10 jaar. Zijn vrouw overlijdt vlak daarna. In juni 1927 verloofd hij zich in Medan met Mary Dina den Ouden (1 november 1893, Maassluis). In 1931 gaan ze naar Salatiga en Wijnand is daar hoofdinspecteur van politie.

Als ze in Salatiga wonen, wordt hij secretaris van de afdeling van het NIPV in Salatiga. In 1937 wordt hij overgeplaatst naar Semarang, nadat hij 6 jaar het politiekorps in Salatiga geleid had.

De heer W. J. O c k h u y s e n, inspecteur van politie 1ste klasse, is overgeplaatst naar Semarang. De heer Ockhuysen heeft gedurende ruim zes jaren het politiekorps te Salatiga geleid en vertrekt in Maart a.s. met Europeesch verlof. Hij was lid van het Salatiga'sch crisis-comité en secretaris van den Nederlandsch-Indischen Padvindersbond afdeling Salatiga. Vooral de padvinderij verliest in hem een grooten steun.

Zijn vrouw Mary werd geïnterneerd in kamp ADEK. Wijnandus kwam terecht in mannenkamp in Muntok. Muntok lag op het eiland Bangka, tussen Sumatra en Borneo. De Gevangenis lag in het noordoostelijk stadsdeel. In februari 1942 werden schipbreukelingen uit Singapore behalve in het Politiebureau en in de Bioscoop ook opgesloten in deze Gevangenis. De voormalige Gevangenis was een U-vormig gebouw; in februari 1942 werden hier de vrouwen en kinderen in de ene vleugel, de mannen in de andere vleugel ondergebracht; de Japanse bewakers zaten in de verbindende vleugel.



Wijnandus is hier overleden op 6 juni 1944. Hij is bijgezet op het Nederlands ereveld Leuwigajah te Cimahi

Meer informatie

[Huwelijk Wijnandus Johannes Ockhuijsen & Adrianus Johannes Marinus Ockhuijsen & Hendrika Johanna Eijbink & Gerritje Gerritsen & Cornelis Gerritsen & Anna Maria Roost op 20 mei 1914 te Amsterdam » Open Archieven](#)

[Registratie Wijnandus Johannes Ockhuijsen \(in het jaar 1836-1936\) » Open Archieven](#)
[De locomotief » 17 jun 1937 - Art. 228 | Delpher](#)

[Registratie Wijnandus Johannes Ockhuijsen \(in het jaar 1836-1936\) » Open Archieven](#)
[De locomotief » 24 nov 1937 - Art. 223 | Delpher](#)

[Deli courant » 04 maa 1925 - Art. 5 | Delpher](#)

[Deli courant » 26 feb 1925 - Art. 7 | Delpher](#)

[Deli courant » 22 jun 1927 - Art. 8 | Delpher](#)

[Deli courant » 19 jan 1931 - Art. 11 | Delpher](#)

[De locomotief » 18 feb 1937 - Art. 129 | Delpher](#)

[De locomotief » 21 dec 1936 - Art. 181 | Delpher](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 24 feb 1937 - Art. 136 | Delpher](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 16 dec 1937 - Art. 124 | Delpher](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 24 nov 1937 - Art. 127 | Delpher](#)

[ADEK-register augustus 1945 \(japanseburgerkampen.nl\)](http://japanseburgerkampen.nl)
[Wijnandus Johannes Ockhuijsen \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.