



Simon A. Karsten is geboren op 21 juli 1926 in Semarang, NOI. Hij was de zoon van Herman Thomas Karsten (22 april 1884, Amsterdam) en mw. S. Mangoenredja. Zijn vader was architect in Nederlands Indië. Simon had een broertje Joris (21 januari 1928) en twee zussen. In 1931



vestigde zijn vader zich in Bandung en vanaf 1941 gaf hij tevens les in stadsplanning aan de Technische Hoogeschool Bandung.



Hij was samen met zijn broertje Joris scout bij de Groep 1 Kaki Sint Joris in Bandung. Appie Prins was zijn hopman. Het was een open groep. De groep had naast een kakikleuring uniform ook een kaki kleurige das met een rode dasring. De rode kleur was een herinnering aan de rode das die de groep vroeger droeg. Uit politiek oogpunt werd deze vervangen door de kaki das.

Tijdens de oorlog werd hij geïnterneerd in kamp Baros 5 in Tjimahi. Dit kamp lag in het oostelijk stadsdeel van Tjimahi, direct ten zuiden van de spoorlijn. Het kamp was ondergebracht in de barakken van de noodkazerne voor inlandse miliciens. De 27 bamboe barakken lagen rondom een groot plein zonder bomen. Zijn vader zat in kamp Baros 6. Dit kamp lag in het zuidelijk stadsdeel van Tjimahi, aan weerszijden van de Barosweg. Zijn vader overleed op 21 april 1945 in het Tjimahi Centr. Kamphospitaal.

Na de oorlog woonde Simon in Den Haag.

## Meer informatie

[Moesson | 15 oktober 1994 | pagina 31 - Moesson](#)

[Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 15 mei 1994 | pagina 17 - Moesson Digitaal](#)

[Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 1 september 2004 | pagina 36 - Moesson](#)

[Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Baros 5 \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[NAAM Tjimahi \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[The life and work of Thomas Karsten door Joost Coté - Managementboek.nl](#)

[Herman Thomas Karsten - Wikipedia](#)

[De locomotief » 07 apr 1925 - Art. 56 | Delpher](#)

[De Indische courant » 24 jul 1926 - Art. 115 | Delpher](#)

[De locomotief » 21 jan 1928 - Art. 261 | Delpher](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.