



Emilie (Milly) in 't Veld is geboren op 29 juni 1906 in Soerabaja. Ze was een dochter van Theunis Barthelemy in't Veld en Siti Katira.. Milly trouwde in Soerabaja op 8 november 1928 met Willem Goldman (13 maart 1900, Toeban). In 1929 wordt zoon Willem Frans geboren. Ze kregen daarna een dochter, Elizabeth (Liz) I. Goldman. Milly en Willem waren beiden analist in Soerabaja. Willem werd in 1922 benoemd en Emilie in 1925.

Zij en haar man waren beiden actief binnen het IEV en haar man werd wethouder en locoburgermeester in Buitenzorg in 1939.

Emmy werd onder andere Oehoe van de kaboutergroep van het IEV in Buitenzorg. Haar dochter Lizzy was een van de kabouters. Omdat er geen stoeltjes waren verfde haar Milly boterblikken in de kleuren van de volkjes.

Vlak voor de oorlog woonden ze weer in Soerabaja. Haar man was tijdens de mobilisatie Landstorm soldaat. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Tijdens de oorlog werd ook Milly met haar dochter geïnterneerd.

Het Deense Rode Kruis organiseerde na de oorlog dat Nederlandse kampkinderen naar Denemarken konden. Na de oorlog ging Lizzy in 1947 voor 3 maand naar Denemarken om op verhaal te komen.

Na de oorlog hertrouwde Milly in Heemstede op 11 juli 1951 met Karel Elias van Hout. Dit huwelijk hield maar 4 jaar stand.

Zij is overleden op 8 mei 1998 in Bussum.

## Meer informatie

[Emilie "Milly" in't Veld \(1906-1998\) » Parenteel Jan in't Veld » Genealogie Online](#)  
[Moesson | 15 februari 1994 | pagina 51 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)  
[Tong Tong | 15 september 1969 | pagina 6 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)  
[Moesson | 15 augustus 1980 | pagina 35 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)  
[Het vaderland » 09 apr 1955 - Art. 93 | Delpher](#)  
[Bataviaasch nieuwsblad » 07 nov 1928 - Art. 131 | Delpher](#)  
[Familie in 't Veld: Theunis Barthelemy 1855 - 1922 \(intveld.info\)](#)  
[Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië - Dutch East Indies - Google Boeken](#)  
[Soerabaijasch handelsblad » 16 aug 1929 - Art. 96 | Delpher](#)  
[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.