



Johannes Cornelis Roosjen is geboren op 16 april 1898 in Aalsmeer. Hij was de zoon van Folkert Roosjen en Trijntje van der Meulen. Ze waren thuis met 10 kinderen.

Hij was in 1930 groepsleider bij groep 2 in Batavia. Ook was hij het administratieadres van Het Padvindersblad, het officiële orgaan van de NIPV. In 1932 startte Oranjegroep 'Jong Holland' groep 12 en wordt hij hier groepsleider. De groep droeg een oranje das. Mw. Van Overeem is hier Akela. In 1934 nam mw. Liebert afscheid van de groep en Johannes leidde het kampvuur. Ze ontving het gouden Swastikakruis als dank voor haar inzet.

In de jaren 1938/1939 gaf hij ook leiding aan het Arendsnest, een muzikale padvindersgroep. Deze speelde elke week voor radio NIROM in Batavia.

Tijdens de oorlog zat hij volgens opgave van het Rode Kruis geïnterneerd.

Na de oorlog werkte hij bij de *stichting Radio-omroep in Overgangstijd*. Hij werd ernstig ziek en is overleden op 2 oktober 1948 in Batavia. Hij werd begraven op begraafplaats Menteng Poelo in Batavia.

Meer informatie

[Het Padvindersblad | Delpher](#)

[De koerier » 10 apr 1930 - Art. 11 | Delpher](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 22 apr 1930 - Art. 105 | Delpher](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 10 jan 1933 - Art. 12 | Delpher](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 13 jun 1934 - Art. 58 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 22 jun 1940 - Art. 22 | Delpher](#)

[De nieuwsgier » 04 okt 1948 - Art. 102 | Delpher](#)

[344721264.pdf \(leiden.edu\)](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 22 jun 1940 - Art. 22 | Delpher](#)

[Johannes Cornelis Roosjen \(1898 - d.\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 19 sep 1932 - Art. 106 | Delpher](#)

[Mail | Indisch4ever](#)

[Trouw » 05 okt 1948 - Art. 109 | Delpher](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.