



Ernestina (Ernie) Rudolfine Raedt van Oldenbarnevelt is geboren op 21 maart 1906 in Samarinda, NOI. Ze is de dochter van Hendrik Jan Antoni Raedt van Oldenbarnevelt en Dora Elise van Maarseveen. Haar vader was Resident van Amboina, Ze trouwt in 1926 met Gerard Sieburgh (1897). Op 4 juni 1928 wordt hun dochter Machteld geboren.

Tijdens de oorlog in Nederlands Indië zat Sieburg samen met haar dochter geïnterneerd in Kamp Kareës. Kamp Kareës was een woonwijk in het zuidoostelijk stadsdeel van Bandung. In december 1942 werden 5200 vrouwen, kinderen en oude mannen in dit kamp geïnterneerd. Akela Ch. Coster startte hier met Scoutingactiviteiten voor de jongens. In oktober 1943 werd begonnen met sportmiddagen voor jongens tussen de 8 en 12 jaar. De centrale leiding berustte bij Mevrouw H. de Meyer, Akela Tilly Bout uit Cheribon en Akela Coster uit Buitenzorg. Omdat Scouting door de Japanners verboden is, worden andere namen voor de speltakken gebruikt; Roodhuiden, Ridders van de ronde tafel en Woudlopers. De belangstelling was zo groot dat niet minder dan 12 welpenhordes met max 32 kinderen aan de slag gingen, bij voorkeur onder leiding van personen die met Scouting bekend waren. Januari 1944 begint Coster met activiteiten voor de grotere kinderen in de scoutsleeftijd. Ze heten de Ridders van de Ronde Tafel en Coster wordt Galahad genoemd. Na hun installatie kregen ook zij een insigne en hadden een wet en belofte. In maart 1944 bleek de toeloop van oudere jongens van 15 en 16 zo groot dat gestart werd met een nieuwe club, de Woudlopers. Deze groep was soms wel 60 man groot.

De meisjes hadden een soortgelijke organisatie, de kabouters werden Zonnestraaltje genoemd, het hoofd was Ernie Sieburg. De Zonnestraaltjes hadden een clublied. Vanaf 19 maart 1943 werden geheime bijeenkomsten georganiseerd voor oudere meisjes. Cap van Oyen gaf samen met Crien Bolhuis leiding.

In november 1944 werd een groot deel van de geïntegreerde vrouwen en kinderen overgeplaatst naar verschillende kampen. Ernie ging met haar dochter naar Kamp Tjideng.

Ernie is overleden op 10 juli 1994 in Leidschendam.

Meer informatie

[Stamboom van deze familie \(vanwellgroeneveld.com\)](http://vanwellgroeneveld.com)

[Ernestina Rudolfine RAEDT van OLDENBARNEVELT : genealogie per Marianne MEISENBACHER \(mmeisenbacher\) - Geneanet](#)

[Achter-kawat-en-Gedek.pdf \(s-i-d.nl\)](#)

[Gerard Sieburgh \(1897 - 1976\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Ernie Raedt van Oldenbarnevelt \(1906 - d.\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Anneke Bosman Diary \(Tjihapit, Solo\) - TJIDENG REUNION \(boudewynvanoort.com\)](#)

[NAAM \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[NAAM \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.