

Cornelis Adrianus Ooms is geboren op 12 december 1903 in Malang, NOI. Hij was een zoon van Franciscus Josephus (Frans) Ooms en Elisabeth Johanna (Betsie) Keulemans. Hij trouwde in 1930 in Bandung met Claris Mary Rodrigues (1906-1991). Ze kregen 3 kinderen.

In 1934 werd hij door pastoor van Hoeck als oubaas geïnstalleerd bij de Rooms Katholieke

voortrekkersgroep, verbonden aan de Petruskerk. Na een Europees verlof kwam hij in 1936 met zijn vrouw terug. Hij was hopman bij groep 8, Blauw, St. Tarcisius van de Katholieke Padvindere Bond in

Bandung, verbonden aan de St. Petruskerk. Hij werd door de scouts van zijn groep en Pastoor Berkhout van de Katholieke Padvindere Bond in Bandung op het station ontvangen. In 1937 was hij aanwezig bij een districtskamp op het Scoutingterrein in Dago bij Bandung. Ooms wordt commissaris van de prefectuur Bandung van de katholieke padvindere bond in november 1937. Berkhout verzorgt als districtsaalmoezenier de kerkelijke inzegening. Later volgt hij Ooms op als districtscommissaris. Vanuit zijn functie zit hij in het bestuur van de Afdeling Cheribon van het NIPV als Assistent districtscommissaris voor Katholieke groepen.



R.K. Voortrekkers geïnstalleerd.
Zooals misschien bekend krijgt de Petruskerk een R.K. voortrekkers troep (patroon H. Paulus) waarvoor door pastoor van Hoeck geïnstalleerd werden Aubaas **Deibel** en Aubaas C. Ooms. Als candidaat werden gesteld de Verkenners: Jan Boekhout, P. Vermeer en E. de Leeuw.

DE K. P. B.

Wederom een nieuwe groep

Maandagmiddag jl. werd te Soebang de 1ste padvinderegroep en wel een R. K. Chinesee groep, uitgaande van den K. P. B., district Bandoeng, opgericht.

De installatieplechtigheid werd door den A. D. C. **Hopman** C. Ooms verricht, geassisteerd door den Districts-aalmoezenier Pastoor J. Berkhout. Na deze plechtigheid gaven de welpen van deze nieuwe groep, die onder bescherming werd gesteld van den H. Stephanus, een demonstratie. Een kleine tractatie besloot dezen middag.

De K. P. B. kan tevreden zijn. Immers, de 2ste groep werd hiermede opgericht en het District Bandoeng telt nu ruim 310 padvindere. Immer voorwaarts!

Tijdens de Japanse bezetting wordt hij geïnterneerd in kamp 4e en 9e bataljon in Tjimahi. Dit kamp lag in het noordelijk stadsdeel van Tjimahi. Het omvatte de kazernes van het 4e en 9e Bataljon. Het was eerst een krijgsgevangenkamp, pas eind januari 1944 werd het burgermannenkamp. Ook Pastoor Berkhout zat in dit kamp.

Na de oorlog werd hij Hoofdkwartierscommissaris Verkenners bij het NIPV.

Hij is overleden op 27 juli 1979 in Maastricht.

Meer informatie

[Soerabaijasch handelsblad » 16 dec 1903 - Art. 64 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 14 dec 1903 - Art. 69 | Delpher](#)

[De koerier » 07 mei 1936 - Art. 47 | Delpher](#)

[De koerier » 22 mei 1936 - Art. 35 | Delpher](#)

[De koerier » 18 okt 1937 - Art. 44 | Delpher](#)

[De koerier » 04 nov 1937 - Pag. 11 | Delpher](#)

[De locomotief » 10 dec 1938 - Art. 130 | Delpher](#)

[De koerier » 09 jun 1938 - Pag. 2 | Delpher](#)

[Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia » 11 apr 1949 - Art. 47 | Delpher](#)
[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](#)
[NAAM \(japanseburgerkampen.nl\)](#)
[Moesson | 15 oktober 1994 | pagina 32 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)
Het Indisch Leidersblad, januari 1941

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.