

Christiaan Petrus Josephus Oomes is geboren op 7 juni 1890 te Breda. Hij was de zoon van Petrus Adrianus Oomes en Allegonda Nefkens. Hij trouwde met Sophie Hermine Boerrigter (30 november 1897, Malang). Christiaan werd militair en hij vertrok naar Nederlands Indië. Ze kregen twee kinderen; Adriaan Herman Christiaan (Chris) (14 september 1920, Djokjakarta) en Allegonde Hermine (12 maart 1922, Batavia).

In 1914 was hij betrokken bij de oprichting van Scouting in Batavia.

Ritmeester Oomes was zeer actief in de paardensport en won regelmatig prijzen. Begin jaren '30 zat hij bij het peloton Ordonnansen in Bandung.



In 1931 wordt hij benoemd in het hoofdbestuur van de NIPV. Hij was commissaris katholieke Scoutinggroepen bij NIPV. In 1933 werd aan hem de Gouden Swastika uitgereikt voor alles wat hij voor Scouting gedaan heeft. Hij kon er niet bij zijn

omdat hij op oefening was, maar zijn vrouw nam de onderscheiding in ontvangst. Hij werd in 1933 overgeplaatst naar het 1^e eskadron cavalerie in Weltevreden bij Batavia.

Het tweede onderscheidingsteeken — de Gouden Swastika — werd uitgereikt aan ritmeester Oomes, commissaris der Katholieke Padvindere Groepen bij het Algemeen Hoofdkwartier van den Ned. Ind. Padvindere-Bond te Bandoeng, thans te Batavia in garnizoen.

Hopman Kuipers schetste in een korte rede de vele verdiensten van ritmeester Oomes in de evengeerde functie. Bandoeng heeft die verdiensten reeds lang erkend door het toekennen van de Gouden Swastika, doch men heeft dusver de gelegenheid gemist den ritmeester het teeken te overhandigen. Zelfs thans kon hij, op manoeuvre zijnde, niet aanwezig zijn. Het was spreker echter een genoegen hier in zijn plaats aan te treffen mevrouw Oomes, aan wie hij een étui met het gouden onderscheidingsteeken ter hand stelde.

In 1936 wordt hij bevorderd tot Majoor. Hij woont dan in Salatiga. Zijn kinderen zitten daar bij Scouting.

Tijdens de Japanse bezetting zat hij onder andere in kamp 4e en 9e bataljon in Tjimahi. Dit kamp lag in het noordelijk stadsdeel van Tjimahi, begrensd door Kampementsweg, Stationsweg (spoorlijn), Gedong Delapan (Racebaan) en Gedong Empat. Het omvatte de kazernes van het 4e en 9e Bataljon.

Zoon Chris vertrok voor de oorlog naar Nederland waar hij een opleiding volgde op de Koninklijke Militaire Academie. Tijdens de oorlog zat hij als krijgsgevangene gevangen in diverse kampen in Duitsland.

Chris sr. overleed op 24 januari 1979 in Breda en werd begraven op de RK begraafplaats aan de Haagweg.

Meer informatie

[Registratie Christiaan Petrus Josephus Oomes & Sophie Hermine Boerrigter & Adriaan Herman Christiaan Oomes & Allegonde Hermine Oomes in 1913 » Open Archieven](#)

[Registratie Christiaan Petrus Josephus Oomes op 7 juni 1890 te Breda » Open Archieven](#)
[Het Padvindereblad; officieel orgaan der Vereeniging Nederlandsch Indische Padvindere, jrg 20, 1934, no. 2, 1934 » 1934-02 - Pag. 6 | Delpher](#)
[De koerier » 15 mei 1931 - Pag. 6 | Delpher](#)

[De koerier » 22 jul 1931 - Pag. 6 | Delpher](#)
[De locomotief » 27 apr 1932 - Art. 133 | Delpher](#)
[De koerier » 27 okt 1933 - Art. 35 | Delpher](#)
[De koerier » 30 okt 1933 - Art. 21 | Delpher](#)
[Bataviaasch nieuwsblad » 30 okt 1933 - Art. 90 | Delpher](#)
[Bataviaasch nieuwsblad » 11 jul 1936 - Art. 25 | Delpher](#)
[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 24 feb 1937 - Art. 136 | Delpher](#)
[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 24 feb 1937 - Art. 136 | Delpher](#)
[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](#)
[NAAM \(japanseburgerkampen.nl\)](#)
[De Telegraaf » 26 jan 1979 - Art. 264 | Delpher](#)
[Namenlijst KG Langwasser en Stanislau \(eindhovenfotos.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.