



Wilhelmine Dorothea van Barneveld is geboren op 12 juni 1911. Ze trouwde op 12 augustus 1938 in Semarang met Louis Reinier Ouwenaller (20 april 1907). Ze gingen wonen in Bandung.

Voor haar huwelijk was ze in Semarang actief als padvindstersleidster bij groep 6 van het Meisjes Gilde van de NIPV in Semarang. Ze werd daar in februari 1937 als assistent leidster voorgedragen. Na haar verhuizing naar Bandung werd ze in 1939 secretaris van de afdeling Bandung van het Meisjes Gilde van de NIPV.

Ze werd geïnterneerd in kamp Tjihapit. Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk in het noordoostelijk stadsdeel van Bandung. Tijdens de mobilisatie was haar man sergeant bij het detachement Kust Artillerie in Padang. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Louis zat in kamp Gloegoer en werd op 16 maart 1944 tewerkgesteld om in Centraal-Atjeh een weg aan te leggen tussen Takengon en Blangkedjerèn. Het Japanse leger wilde, naast de bestaande kustweg langs de Oostkust, nog een verbinding hebben tussen Noord- en Midden-Sumatra, maar dan door het binnenland. Hij werkte aan sectie 7. De weg was op 20 juli 1944 gereed. Na afronding gingen de krijgsgevangen naar kamp Soengei Sengkol. Van daar gingen ze naar Pakan Baroe om te werken aan de Sumatra-spoorweg.

Dorothea en haar man verhuisden na de oorlog naar Zwitserland. Daar overleed haar man in 1990. Dorothea overleed op 25 april 1992 in Grand-Lancy, Zwitserland.

Meer informatie

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 13 aug 1938 - Art. 75 | Delpher](#)

Het Indisch Leidersblad, februari 1937

Het Indisch Leidersblad, augustus 1939

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Bandoeng \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[BLANG KEDJEREN \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Naamlijst overledenen Pakanbaroe-spoorweg \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[NRC Handelsblad » 21 sep 1990 - Art. 188 | Delpher](#)

[NRC Handelsblad » 29 apr 1992 - Art. 84 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.