



Gerhard (Gerrit) Jan Mensinga is geboren op 26 juni 1904 in Veendam. Hij was de zoon van Wiert Jacob Mensinga en Roelina Helmholt

In mei 1927 verscheen in *De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders"* een aankondiging van de verloving van Gerrit met



Nettie. Hij woonde toen nog in De Steeg, maar verhuisde later naar Nederlands-Indië. Gerrit trouwde op 29 mei 1929 met de handschoen met Hannelta (Nettie) Campagne (27 september 1907, Amsterdam). Ze kregen twee kinderen. In 1934 gaat hij met verlof naar Nederland.

Cornelis was hopman en in 1935 betrokken bij de oprichting van de afdeling van het NIPV in Medan. Hij nam zitting in het bestuur. In 1936 was hij assistent districtscommissaris van Sumatra's oostkust. Hij was aanwezig bij de Oranjefeesten in Medan en hielp onder andere met de doorstart van groep 5, de zeeverkennergroep van Medan. In de kranten in Medan verschijnen verschillende verslagen van Scoutingbijeenkomsten en -kampen waar hij als districtscommissaris en ere-districtscommissaris aanwezig is. Daarnaast is hij regelmatig kampvuurleider bij districtskampvuren.



Hopman Mensinga schrijft in het boekje *Achter Kawat en Gedek* over zijn verblijf op Sumatra. Hij is DC in Medan als op 31 januari 1942 de verjaardag van Prinses Beatrix wordt gevierd door de scouts, met de Jappen reeds in aantocht. De grote vlaggenmast midden op het terrein is fel verlicht door schijnwerpers. Het "Hoort zegt het voort" klinkt over het veld, gespeeld door een band van een Chinese padvindergroep. Bijna 600 padvindsters en padvinders marcheren keurig het veld op en vormen een hoefijzer om de vlaggenmast. De padvinderswet klinkt door de luidspreker en de plechtigheid is geopend. Onder doodse stilte gaat onze driekleur omhoog en volgt het Wilhelmus. De DC spreekt de woorden:

*"Zo ontstaat een bond van volken  
Voor het komende geslacht  
Die als basis zoekt vertrouwen  
In begrijpen zoekt zijn kracht.  
Doelbewust streven wij voorwaarts  
Langs het stijgend steile spoor  
Nooit verslagen lui, Padvinders voor ! "*

Dát was het en dat was ook de laatste maal dat wij een openbare demonstratie hielden, waarbij de Gouverneur van Sumatra als hoogste gezagsdrager aanwezig was.

Hij moest van de Japanners als - DC van Medan- allerlei besprekingen houden met de dorpshoofden rond de onderneming waar hij het beheer voerde. Toen hij deze dorpshoofden begroette, vroeg één van hen hem even apart te spreken. Hij reikte de linkerhand en vertelde dat hij ook scout geweest was en de districtscommissaris herkende van één van zijn bezoeken aan zijn groep. Hij wenste de DC voor alles als broeder scout te zien en later weer of er Japanners bij waren of niet, begroette hij de DC altijd met de linkerhand.

Zijn verhaal vervolgt hij met: *Vier jaar later, het is weer 31 januari, nu 1946. Heel in de vroege komen uit de huizen van het Rapwi kamp in Medan de padvindsters en padvindsters tevoorschijn. Het is een zonderling troepje, met van allerlei kleding aan, maar met het zelfde padvindershart en wederom de padvindsters mars zingende, marcheren ze op naar het Gouverneurshuis en vormen er een hoefijzer om de vlaggenmast, voor het eerst weer hun traditie vervullend: de vlaggenparade ter ere van een jarige uit het koninklijk huis, denkend aan de laatste maal, voordat de Jappen kwamen. Vier jaren – wat een gebeurtenis, wat een leed, wat een herinneringen ook aan zonnige ogenblikken, aan kameraadschap. Herinneringen aan de vrouwenkampen.*

Na de oorlog keerde hij terug naar Nederland. Vanuit zijn adres aan de Rijksstraatweg in De Steeg schreef hij naar Hopman van der Veer zijn ervaringen met Scouting in de oorlog die dit gebruikte voor het boekje Achter Kawat en Gedek

Cornelis is overleden op 12 april 1978 in Oosterbeek. Zijn vrouw is overleden op 23 september 2000 in Arnhem.

#### **Meer informatie**

[Hannetta Campagne \(1907-2000\) » Stamboom familie Eilders » Genealogie Online](#)  
[Gerrit Jan Mensinga \(1904-1978\) » Stamboom familie Eilders » Genealogie Online](#)  
[wiewaswie.nl/en/search/](http://wiewaswie.nl/en/search/)

[Cornelis Mensinga - Historische gegevens en stambomen - MyHeritage](#)

[Deli courant » 01 jun 1929 - Art. 7 | Delpher](#)

[Deli courant » 08 feb 1934 - Art. 67 | Delpher](#)

[Deli courant » 02 sep 1935 - Art. 11 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 08 okt 1935 - Art. 152 | Delpher](#)

[De Sumatra post » 09 dec 1935 - Art. 64 | Delpher](#)

[Deli courant » 09 nov 1936 - Art. 8 | Delpher](#)

[Deli courant » 08 jan 1937 - Art. 25 | Delpher](#)

[Deli courant » 23 feb 1937 - Art. 3 | Delpher](#)

Het Indisch leidersblad, juni 1937

[Deli courant » 06 sep 1937 - Pag. 2 | Delpher](#)

[Deli courant » 30 nov 1937 - Art. 6 | Delpher](#)

[De Sumatra post \(kb.nl\)](#)

[Achter-kawat-en-Gedek.pdf \(s-i-d.nl\)](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvindsters", jrg 13, 1927, no. 5, 1927 » 1927-05 - Pag. 5 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.