

Adrianus Groot is geboren op 22 mei 1905 in Castricum. Hij was de zoon van Willem Groot en Klaasje Brakenhoff. Hij kwam uit een groot katholiek gezin en koos ervoor om het klooster in te gaan. Hij kreeg als kloosternaam Broeder Nicasius.

Broeder Nicasius was geestelijke bij de Congregatie van de Broeders van Liefde. In 1929 ging de congregatie aan het werk in Poerworedjo, NOI, op de Hollands-Indische school, later uitgebreid met een schakelschool en een internaat. Tegal werd in 1934 bij de werkzaamheden van de broeders betrokken

Broeder Nicasius ging in september 1931 naar Nederlands Indië en werd tewerkgesteld in Poerworedjo. Hij was de groepsleider en hopman van de katholieke St. Sebastiaangroep van het NIPV in Poerworedjo, NOI. In 1936 organiseerden ze een kamp samen met de scouts uit Djokjakarta. Een jaar later werd dit herhaald.

Tijdens de Japanse bezetting verbleef hij in verschillende interneringskampen. Hij werd eerst gevangen gezet in de Gevangenis (in het oude VOC-fort) in Tegal. Deze lag tussen de haven en de Parkstraat. De mannen zaten opgesloten in cellen of zalen. Van daar ging hij op 7 juni 1942 naar Pekalongan. De Nieuwe Gevangenis in Pekalongan lag aan de westzijde van de grote weg van de stad naar zee (de Boomweg), ongeveer halverwege. In oktober 1942 ging hij van hier naar Ngawi. Ngawi lag ongeveer 20 km ten noordwesten van Madioen. Het Fort Generaal van den Bosch lag aan de samenvloeiing van de Madioen- en de Solorivier, ten noordoosten van Ngawi. Op 10 februari 1944 gingen alle gevangenen naar kamp 4e en 9e bataljon in Tjimahi.

Hij stuurde op 21 september 1945 een brief aan Moederhuis over de kampen (archief Broeders van Liefde).

Broeder Nicasius overleed op 4 juni 1992 in Nuenen.

Meer informatie

[Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960 \(knav.nl\)](#)

[De koerier » 11 sep 1931 - Art. 12 | Delpher](#)

[De koerier » 14 jul 1936 - Art. 38 | Delpher](#)

[De koerier » 20 jul 1936 - Art. 35 | Delpher](#)

[De koerier » 04 mei 1937 - Art. 32 | Delpher](#)

[De koerier » 20 jul 1937 - Art. 32 | Delpher](#)

Vacantiekamp
Voor de Katholieke Padvindders
De Katholieke Padvindders van Poerworedjo en Djokjakarta zullen van 13 tot 17 Juli een gezamenlijk kamp houden op voor dit doel bijzonder geschikt en mooi terrein tusschen Poerworedjo en Djenar. Het kamp zal onder leiding staan van den Eerw. Br. Nicasius, hopman van de Poerworedjosche Padvindders. De Z.E. Heeren Pastoors de Lange en Rietra, groepsaalmoezeniers resp. van Poerwedjo en Djokjakarta zullen eveneens aan het kamp deelnemen.

De St. Sebastiaangroep der Kath. verkenners van Poerworedjo had op onnavolgbare wijze de organisatie van het groote kamp verzorgd. Hiervoor komt een eeresaluut in het bijzonder toe aan den Groepsleider, den Eerw. Br. Nicasius, den Groepsaalmoezenier Pastoor De Lange, den Kampleider Akeela Schwab en den voorzitter der Jury, vaandrig Orth.

[90 jaar Broeders van Liefde in Indonesië – Brothers of Charity](#)

[TEGAL \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[PEKALONGAN \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[NGAWI \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Registratie Adrianus Groot op 22 mei 1905 » Open Archieven](#)

[Geboorte Adrianus Groot op 22 mei 1905 » Open Archieven](#)

[Groot \(object 33834 uit de collectie Heemkundekring De Driehornick\) \(beeldbanknuenen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.