



Alexander Gerrit Jan van Ingen is geboren op 30 juli 1892 in Soerabaja, NOI. Hij trouwde op 21 januari 1922 in Soerabaja met Maria Christina de Quant (25 april 1899, Batavia). Op 26 juni 1923 werd hun eerste zoon Jan Willem Tijmen (Wim) in Soerabaja geboren. Later kregen ze nog een dochter en twee zoons.

Alexander werd groepsleider van groep 12 in Soerabaja in februari 1937 en later Oubaas. In 1938 leidde Hopman Leibrandt het eerste Voortrekkers Laer voor roverscouts op Oost Java. Er waren 70 deelnemers uit Bandung, Semarang, Madioen en Malang. Ze waren te gast bij de Chinese scouts. Hier werd bekend gemaakt dat Hopman van der Veer assistent districtscommissaris (ADC) werd. Oubaas van Ingen, France en Ruitenbeek uit Soerabaja waren hierbij aanwezig.

Tijdens de Japanse bezetting werd hij geïnterneerd in kamp 4e en 9e bataljon. Hij was daar nog in augustus 1945. Dit kamp lag in het noordelijk stadsdeel van Tjimahi, begrensd door Kampementsweg, Stationsweg (spoorlijn), Gedong Delapan (Racebaan) en Gedong Empat. Het omvatte de kazernes van het 4e en 9e Bataljon. Het was eerst een krijgsgevangenkamp, pas eind januari 1944 werd het burgermannenkamp.

Zijn zoon werd krijgsgevangen genomen en overleed aan dysenterie op 30 mei 1943 in een krijgsgevangenkamp in Maoemere op het eiland Flores.

Meer informatie

[Alexander Gerrit Jan "Alexander Gerrit Jan" Ingen, van \(1892-????\) » Stamboom Mollet, van de Pol, ea » Genealogie Online](#)

[De Indische courant » 23 jan 1922 - Art. 92 | Delpher](#)

Het Indisch Leidersblad, januari 1937

[Kamp 4^e en 9^e bataljon \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Jan Willem Tijmen van Ingen \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Japanse interneringskaarten, Surname: Ingen \(フワンインガン\) | Nationaal Archief](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 28 feb 1939 - Art. 110 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 11 aug 1938 - Art. 215 | Delpher](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging, jrg 6, 1938, no. 63-64, 1938 » 1938-08 - Pag. 16 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.