



Karel François (Ot) Ottenhoff is geboren op 9 juli 1908 in Rembang, NOI. Hij was de zoon van Francois Karel Ottenhoff en Anna Adriëana, een inlandsche Christenvrouw.

Hij ging als oudere scout in de jaren '20 vanuit Soerabaja naar Kamp Dago bij Bandung voor het volgen van de Gilwell cursus. Hier ontmoette hij onder andere medecursist luitenant Hans Anton Maurenbrecher. Toen Karel later leerling werd van de Technische school Dick de Hoog verhuisde hij van Soerabaja naar Bandung en werd lid van de voortrekkersgroep van Hopman Diemont, de eigenaar van Kamp Dago. Dick Asjes, Wouter Cool, Dan Koper en Santoso waren hier ook stamlid.

Karel werd spoorwegman van de Nederlands-Indische Spoorwegen (N.I.S.). Hij trouwde in 1938 op Sumatra met Elizabeth (Lizzy) in 't Veld (11 februari 1911, Soerabaja). Zij was kleuteronderwijzeres. Hun dochter Karin Ottenhoff werd geboren op 11 februari 1941 te Jogjakarta (Midden-Java),

Karel bracht zijn vrouw en dochter bij de eerste oorlogsdreiging naar Soerabaja. Zij bleven buiten de kampen, maar maakten wel de angstige periode van de Japanse bezetting en de revolutie van dichtbij mee. Vanaf zee schoten de Engelsen bijvoorbeeld op een kampong, vlak voor het huis waar ze verbleven. Karel werd gevangen gezet in de gevangenis in de Van der Werffstraat in Soerabaja. Deze gevangenis werd gedurende de gehele bezettingsperiode gebruikt voor het gevangen houden van zowel mannen als vrouwen. Er kwamen voortdurend nieuwe gevangenen binnen en verbleven er soms korte, soms lange tijd. Het gezin overleefde de oorlog.

Zijn dochter bezocht na de oorlog de school van de Zusters Ursulinen in Soerabaja. Het gezin ging in 1952 naar Nederland om opnieuw te beginnen. Het gezin werd in eerste instantie gehuisvest in Hotel Royal in Middelburg, later in pension Van Eik in Haarlem, om daarna in die gemeente een eigen woning te betrekken. Karel ging werken bij vliegtuigfabriek Fokker en zijn vrouw werkte enige tijd in een kousenfabriek. Dochter Karin volgde katholiek middelbaar onderwijs, ze was het enige Indische kind in haar klas. Ze werd padvindster in Haarlem bij de rooms-katholieke jeugdbeweging der Heilig Hartparochie .

Karel overleed 15 juli 1982 in Haarlem. Zijn vrouw overleed 21 mei 1997 in Haarlem.

Meer informatie

[Karel Ottenhoff \(1908-\) » Indische genealogie » Genealogie Online](#)

[Haarlem - RK Begraafplaats Sint Jozef - - graf 657536 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[Tong Tong | 15 mei 1970 | pagina 10 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Hans Anton Maurenbrecher - Wikipedia](#)

[Moesson | 15 juni 1997 | pagina 4 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 15 augustus 1982 | pagina 35 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 1 maart 2002 | pagina 51 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 03 jun 1938 - Art. 93 | Delpher](#)

[Boten- en passagiers-lijsten Nederlands-Indië \(passagierslijsten1945-1964.nl\)](#)

[Content List: Fotocollectie K. Ottenhoff \(iisg.amsterdam\)](#)

[SOERABAJA \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.