

Felix Wilhelmus Kaptijn is geboren op 7 juli 1926 in Nieuwer Amstel. Hij was de zoon van Coenraad Kaptijn (1899-1983) en Margaretha Franziska Kozian. Zijn ouders trouwden op 30 juli 1925 en zijn gescheiden op 20 november 1931 te Batavia. Zijn vader hertrouwde op 4 maart 1932 te Soerabaja met Irma van Hemert (1907-1964) en Felix kreeg nog een half broertje en -zusje.

Hij zat samen met Chris Lux op Scouting bij de katholieke Groene troep 2 in Djokjakarta. In 1937 nam hij deel aan een drie daags kamp. Er deden acht troepen mee. De groene troep was met 12 man, net twee patrouilles. Ze deden het niet erg goed. Omdat ze de hele nacht hadden zitten praten, vielen ze op dag twee om van de slaap. En ze lieten het eten aanbranden. Bij het kampvuur waren ze wel goed omdat Chris zijn gitaar meegenomen had. Uiteindelijk eindigden ze bij de wedstrijd als zevende. Vanuit Djocja ging niemand van de scouts mee naar de Wereld Jamboree.



Tijdens de oorlog werd hij als burgerjongen geïnterneerd. Eerst in het Marinekamp Malang in Oost Java en daarna in Kamp 4e en 9e bataljon in Tjimahi. Vanuit dit kamp werd hij tewerkgesteld in Tjitjalengka, ongeveer 25 km ten oosten van Bandung. Er moest een spoorweg worden aangelegd van deze plaats naar Madjalaja over ongeveer 12 km in zuidwestelijke richting. Er waren twee werkkampen: één aan de noordzijde (Kamp Noord, ongeveer 5 km ten zuidwesten van Tjitjalengka) en één aan de zuidzijde (Kamp Zuid) in Madjalaja. De spoorweg werd nooit voltooid, alleen een deel van het zandlichaam kwam tot stand. Het werk aan de spoorlijn werd voornamelijk uitgevoerd door jongens en mannen die 's morgens vroeg per trein werden aangevoerd, 1000 uit Bandoeng (15e Bataljon) en 1000 uit Tjimahi (4e en 9e Bataljon), en 's avonds weer teruggingen naar hun kampen in Bandung en Tjimahi. Daarnaast was er een groep van ongeveer 2200 jongens en mannen, die 's nachts in Kamp Noord overbleven; later was er ook een groep van 300 jongens en mannen, die in Kamp Zuid 's nachts overbleven.

Hij overleefde de oorlog. Door de oorlog had hij een aantal jaren studie achterstand en hij studeerde af aan de Zeevaartschool en kwam als jonge stuurman terug in Indonesie. Hij is overleden op 18 mei 1998 in Niedorp.

### Meer informatie

[Coenraad KAPTIJN \(1899-1983\) » Stamboom Kaptein » Genealogie Online](#)

[Felix Wilhelmus KAPTIJN \(1926-1998\) » Stamboom Kaptein » Genealogie Online](#)

[Moesson | 1 september 1990 | pagina 6 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[MALANG \(japanseburgerkampen.nl\)](http://japanseburgerkampen.nl)

[Tijmahhi \(japanseburgerkampen.nl\)](http://japanseburgerkampen.nl)

[Tijjalengka \(japanseburgerkampen.nl\)](http://japanseburgerkampen.nl)

[Moesson | 15 maart 1987 | pagina 5 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 15 juli 1994 | pagina 9 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 15 september 1994 | pagina 12 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 15 november 1994 | pagina 12 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 15 oktober 1986 | pagina 10 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 15 januari 1995 | pagina 11 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 15 februari 1995 | pagina 11 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 15 maart 1995 | pagina 11 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 15 april 1995 | pagina 11 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 15 mei 1995 | pagina 11 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 1 juli 1995 | pagina 13 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 1 september 1995 | pagina 13 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 1 oktober 1995 | pagina 9 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 1 november 1995 | pagina 9 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 1 december 1995 | pagina 9 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Registratie C. Kaptijn op 29 mei 1899 » Open Archieven](#)

[Nieuwe Haarlemsche courant » 31 jul 1925 - Art. 9 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.