



Herbert (Bert) Johan Rudolf Bär is geboren op 15 januari 1903 in Moerara Djawa, Balikpapan, Borneo. Hij was de zoon van Rudolf Franciscus Otto Bär en Sophia Gesina Louisa Cowan. Hij trouwde met Louina Johanna (Han) Hüting (13 april 1913, Tobelo NOI). Zij was onderwijzeres en is overleden 23 maart 1948 in Utrecht. Ze kregen 6 kinderen.

In 1937 werd hij groepsleider en hopman van groep 1 van het NIPV in Kendal vlakbij Semarang.

Tijdens de Japanse bezetting werd hij samen met een zoon geïnterneerd in Kamp 4e en 9e bataljon in Tjimahi. Dit kamp lag in het noordelijk stadsdeel van Tjimahi, begrensd door Kampementsweg, Stationsweg (spoorlijn), Gedong Delapan (Racebaan) en Gedong Empat. Het omvatte de kazernes van het 4e en 9e Bataljon. Het was eerst een krijgsgevangenkamp, pas eind januari 1944 werd het burgermannenkamp.

Bert werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau en is overleden op 21 oktober 1980 in Den Haag.

## Meer informatie

[Mijn Genea: Luina Hueting \(mijn-genea.nl\)](http://mijn-genea.nl)

[Herbert \(Bert\) Johan Rudolf Bär \(1903 - 1980\) - Genealogy \(geni.com\)](http://geni.com)

Het Indisch Leidersblad, april 1937

Het Indisch Leidersblad, juni 1937

[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](http://japanseburgerkampen.nl)

[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](http://japanseburgerkampen.nl)

[Boten- en passagiers-lijsten Nederlands-Indië \(passagierslijsten1945-1964.nl\)](http://passagierslijsten1945-1964.nl)

[Onderscheiding Herbert Johann Rudolf Bar \(in het jaar 1815-1993\) » Open Archieven](http://openarchieven.nl)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.