

Eugenie ten Raa-Driessen



Eugenie Driessen is geboren op 14 juni 1893 in Weltevreden, Batavia, NOI. Ze was katholiek. Ze was een dochter van Dominicus Pieter Frans Driessen en Maria Catharina van der Ven. Ze trouwde op 14 november 1922 in Bandung met Johannes (Jan) Sander ten Raa (4 augustus 1893, Amsterdam). Hun zoon Bernard Hendrik werd op 10 januari 1925 in Bandung geboren. In 1932 werd nog een dochter geboren. Voor haar huwelijk werkte ze in een laboratorium en daarna was ze tot de geboorte van haar zoon lerares.

Ze was voor de oorlog assistent districtscommissaresse Kabouters van district Batavia e.o. Ze schreef als Oehoe in het Kabouterblad.



Tijdens de Japanse bezetting werd ze met haar dochter geïnterneerd in kamp Tjideng. Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk ten westen van het centrum van Batavia, tussen de Tjidengweg en de spoorlijn. Haar man werd geïnterneerd in kamp Baros 5 in Tjimahi. Dit kamp lag in het oostelijk stadsdeel van Tjimahi, direct ten zuiden van de spoorlijn. Het kamp was ondergebracht in de barakken van de noodkazerne voor inlandse miliciens. De 27 bamboe barakken lagen rondom een groot plein zonder bomen.

Na de oorlog schreef ze kinderboeken, waaronder De Kleine Luchtprinses, De wind ruist door het koren en De schatten van Jan.

Zij is overleden op 8 mei 1977 in Den Haag, zij was toen 83 jaar oud.

Meer informatie

[Eugenie Driessen \(1893-1977\) » Het Grote Driessen Boek » Genealogie Online Registratie E. ten Raa-Driessen \(in het jaar 1836-1936\) » Open Archieven](#)
www.wiewaswie.nl

Het Indisch Leidersblad juni 1937

Het Indisch Leidersblad januari 1941

[Tjideng \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Tjideng \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Tjideng \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Tjimahi \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Baros 5 \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Algemeen Handelsblad » 22 nov 1957 - Art. 155 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.