

Nicolaas Dirk (Nicky, Nico) van Lith is geboren op 13 augustus 1929 in Medan, NOI. Hij was de zoon van Nicolaas van Lith (1902) en Maria Anna Emma van Schreven (1904-2000). Zijn moeder was met de moeder van Lucas Jan Hooykaas als redactiesecretaris betrokken bij de totstandkoming van het eerste Indische Vrouwen Jaarboek in 1936. Zijn vader was financieel adviseur van het sultanaat te Djokjakarta en hoofdamtenaar op het departement van financiën te Bandung.

In Djokjakarta was Nicky welp bij groep 4, de Groene Troep. In 1938/1939 oefende de groep op het terrein van de Werkplaats aan het eind van de Dr. Yap-boulevard. Hierna kon de groep terecht op het terrein van de Neutrale Lagere School aan de Merbaboelaan. Akela Keesje Wijna, Bagheera Schulz en Baloe Nel Arnhold waren hier leiding.



Nicky werd geïnterneerd. Hij kwam terecht in het jongenskamp 8 in Ambarawa. Kamp 8 was ondergebracht in de school en het jongensinternaat van St Louis, beheerd door de Broeders van Maastricht of Broeders van de Onbevleete Ontvangenis. Het lag aan de westzijde van Ambarawa aan de weg naar Magelang.

Na de oorlog trouwde hij met Margaretha Lisa (Greet) Vroom. Hij was gynaecoloog in Ede. Nico is overleden op 20 mei 2014 in Wageningen.

Meer informatie

[De Sumatra post \(kb.nl\)](#)

[Online Familieberichten; Overl20en: Nicolaas Dirk \(Nico\) van Lith \(20-05-2014\) \(online-familieberichten.nl\)](#)

[Nicolaas Dirk \(Nico\) van Lith \[f\] 20-05-2014 overlijdensbericht en condoleances - Mensenling.nl](#)

[Marie Anna Emma van Schreven \(1904-\) » Stamboom Noorlander » Genealogie Online](#)
Namenlijst reünie Ambarawa jongenskampen

[Moesson | 15 april 1981 | pagina 19 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Adriaan Jacob Jan Boomgaard \(1929-2008\) » Stamboom Hegeman » Genealogy Online \(genealogyonline.nl\)](#)

[Arnhem, monument 'Jongenskampen' - Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Ambarawa \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Ambarawa 8 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.