

Aman Guittet



Armand (Aman) François Guittet is geboren op 21 oktober 1918 in Batavia, NOI. Hij was de dochter van Jean Frederique Edouard Guittet (1883-1968) en Jeanne Mathilde Stofberg (1891-1927).

Op zijn negende overleed zijn moeder. Zijn vader bleef achter met drie dochters en drie zoons. De drie dochter gingen naar een kostschool in Magelang.

Aman was scout bij de katholieke groep 8, St Tarcisius Blauw in Bandung. Zijn zus Estella werd in 1937 welpenleidster in Bandung.

Tijdens de mobilisatie was hij actief in het KNIL. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Ook zijn broer Jean Etienne werd gemobiliseerd en geïnterneerd.

Aman is overleden op 20 maart 1986 in Oss.

Meer informatie

[Haagsche courant » 23 jul 1910 - Art. 14 | Delpher](#)

[De nieuwe vorstenlanden » 17 jan 1927 - Art. 12 | Delpher](#)

[Moesson | 15 februari 1998 | pagina 18 - Moesson Digitaal](#)

[Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 15 oktober 1994 | pagina 31 - Moesson Digitaal](#)

[Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

Het Indische Leidersblad, april 1937

[Armand François Guittet \(1918-1986\) » Stamboom Sijmons » Genealogie Online](#)

[Japanse interneringskaarten, Surname: Guittet | Nationaal Archief](#)

