



Susanna Alijda Koch is geboren op 22 februari 1894 in Amsterdam. Ze is een dochter van Otto Paul Koch en Margaretha van Marle. Ze trouwt op 30 augustus 1916 in Apeldoorn met Maarten Vrolijk (4 januari 1891, Den Haag). Hij was landbouwkundige.

In januari 1937 wordt ze Akela bij groep 1 in Pekalongan.

Tijdens de Japanse bezetting werd ze geïnterneerd in Kamp Banjoebiroe 10. Banjoebiroe lag ongeveer 5 km ten zuiden van Ambarawa. Ambarawa lag ongeveer 45 km ten zuiden van Semarang; Dit kamp was ondergebracht in de Gevangenij, iets ten oosten van de plaats zelf. Op 22 september 1945 werd ze overgeplaatst naar Magelang.

Na de oorlog vertrok ze op 28 februari 1946 met de Japara vanuit Batavia naar Amsterdam.

## Meer informatie

Het Indisch Leidersblad januari 1937

[Registratie Susanna Alijda Koch op 22 februari 1894 » Open Archieven](#)

[Susanna Alijda Koch \(1894-????\) » Stamboom van Spijk en vele anderen! » Genealogie Online](#)

[Huwelijk Maarten Vrolijk & Johannes Martinus Vrolijk & Maria Kruijt & Susanna Alijda Koch & Otto Paul Koch & Margaretha van Marle op 30 augustus 1916 te Apeldoorn » Open Archieven](#)

[Maarten Vrolijk \(1891-????\) » Stamboom van Spijk en vele anderen! » Genealogie Online](#)

[Banjoebiroe 10 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[S.A. Vrolijk-Koch - Ons Land](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.