



Maria (Mia) Hols is geboren op 26 oktober 1916 in Den Haag. Ze was de dochter van Adam Hols en Elisabeth Barbara Johanna Geurts. Ze had twee broertjes en een zusje; Donald Harold (18 augustus 1918, Den Helder), Yann Harold (10 juli 1920, Den Haag) en Elisabeth Eva (12 januari 1922, Den Haag). Haar vader was onderwijzer.

In 1937 werd ze voorgedragen als welpenleidster bij IEV groep 1 van de NIPV in Medan. Haar broertje Donald (18 augustus 1918, Den Helder) werd in 1937 scoutsleiding (vaandrig) bij deze groep. Later werd Mia Akela bij groep 1 Kaki in Bandung. Haar toekomstige man was daar hopman.

IEV was het Indo-Europeesch Verbond, een sociale beweging en politieke organisatie opgericht in 1919. Deze organisatie streed voor gelijkheid van rassen en politieke zeggenschap. Het was een van de eerste en grootste Europese organisaties in Nederlands-Indië die verlangde naar een onafhankelijk land, maar wel met een relatie met Nederland. De IEV-Padvinderij werd tegen het eind van 1928 opgericht in Bandung, als onderdeel van de IEV-Jeugdorganisatie verkort IEVJO. In augustus 1929 scheidden zij zich hiervan af en sloten zich aan bij de Vereeniging Nederlandsch Indische Padvinders (NIPV).

Ze trouwde op 17 oktober 1939 in Bandung met Albert (Appie) Jacob Prins (1 maart 1912). In 1940 wordt een zoon geboren en twee jaar later een dochter. Aan het begin van de oorlog woonde het stel in Bandung.



Tijdens de mobilisatie was haar man 2e luitenant bij de Genietroepen in Tjimahi. Hij werd krijgsgevangen gemaakt en geïnterneerd. Mia werd met haar beide kinderen geïnterneerd en kwam onder andere terecht in kamp Tjihapit in Bandung. Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk in het noordoostelijk stadsdeel van Bandung. Ook haar moeder en zusje Elisabeth Eva zaten in dit kamp. Haar vader werd geïnterneerd in kamp 4e en 9e bataljon in Tjimahi. Haar beide broers kwam om; Donald overleed op 5 april 1945 vlakbij Saigon en Yann kwam om op 28 november 1945 in Batavia.

Na de oorlog woonden ze in Mr. Cornelis. Haar man was toen reserve kapitein bij de Genie. Daar werd in 1947 zoon Donald Yann Harold geboren. Haar zoon werd vernoemd naar haar beide broers.

Meer informatie

[Registratie Adam Hols & Elisabeth Barbara Johanna Geurst & Maria Hols & Elisabeth Eva Hols & Donald Harold Hols & Yann Harold Hols in 1913 » Open Archieven](#)

[De Sumatra post » 19 mei 1937 - Art. 42 | Delpher](#)

Het Indisch Leidersblad juni 1937

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 18 okt 1939 - Art. 50 | Delpher](#)

[Moesson | 15 mei 1994 | pagina 17 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)
[Algemeen Indisch dagblad » 01 okt 1947 - Art. 68 | Delpher](#)
[Japanse interneringskaarten, Surname: Prins | Nationaal Archief](#)
[Bandoeng \(japaneburgerkampen.nl\)](#)
[Tjihapit \(japaneburgerkampen.nl\)](#)
[Donald Harold Hols \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)
[Yann Harold Hols \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.