



Frederika (Fried) van Eekhout is geboren op 30 juni 1923. Ze was de dochter van Frederik Julius (Freddy) van Eekhout en Louise (Wies) van Dinter. Ze kregen 6 kinderen: Ferry, Friedje, Ton, Hanny, Paultje en Joop. Fried zit vooraan in het midden van de foto.

Voor de oorlog was ze padvindster bij de IEV groep van de Afdeling Soerabaja van het Meisjesgilde van de NIPV. Ze mocht onder andere de Trekkende Vlag van Soerabaja naar Kediri brengen.

IEV was het Indo-Europeesch Verbond, een sociale beweging en politieke organisatie opgericht in 1919. Deze organisatie streed voor gelijkheid van rassen en politieke zeggenschap. Het was een van de eerste en grootste Europese organisaties in Nederlands-Indië die verlangde naar een onafhankelijk land, maar wel met een relatie met Nederland. De IEV-Padvinderij werd tegen het eind van 1928 opgericht in Bandung, als onderdeel van de IEV-Jeugdorganisatie verkort IEVJO. In augustus 1929 scheidden zij zich hiervan af en sloten zich aan bij de Vereniging Nederlandsch Indische Padvindsters (NIPV).



Op 18 september 1938 kwam de Trekkende vlag via Malang, Batoe en Djember in Soerabaja aan. De vlag werd op 6 augustus 1937 door Lady Baden Powell op de Jamboree in Vogelenzang overhandigd aan de afdeling uit Vlissingen, die voorgesteld had om een padvindstersvlag door heel Nederland te laten trekken. Nadat de vlag 83 plaatsen in Nederland had aangedaan, ging ze naar West-Indië en kwam weer in Nederland terug waar ze aan Guido Els van Eek uit Soerabaja werd meegegeven voor een tocht door Nederlands-Indië.

Op zaterdag 10 september 1938

werd de vlag, vergezeld van een oorkonde in een keurige gebrandschilderde doos met padvindstersceremonie in Malang officieel aan de Hoofdcommissaresse van het Meisjes Gilde in Nederlands-Indië uitgereikt. Na de ceremonie ging de vlag verder. Ze werd naar Kediri begeleid door Lous de Kanter, Fried van Eekhout en J. Elberg. Zij overhandigden daar de vlag ceremonieel.



Haar broer Ferry werd vlak voor de oorlog scoutsleiding en hij was roverscout (voortrekker) in Soerabaja.

Ferry werd als krijgsgevangene geïnterneerd en werd te werk gesteld aan de Birma Spoorlijn. Daar was hij aanwezig bij de oprichting van de Kapitein Servaes Stam op 2 december 1943. Vervolgens kwam hij terecht in Japan.

Fried werd met haar moeder en zussen als Indisch-Nederlanders niet geïnterneerd, maar haar vader en broer hebben een deel van de oorlog wel gevangen gezeten. Om te voorkomen dat hun huis in beslag genomen zou worden, openden ze een openbare EHBO post. De enige kennis die ze hadden, hadden ze geleerd bij Scouting. Fried hield zich tijdens de oorlog bezig met het smokkelen van berichten, kleding en eten naar kampen waar Nederlanders geïnterneerd waren. Haar broer Ton (Antonie) en haar vriend Wim van Gogh werden, net als haar vader opgepakt omdat ze illegaal radio's hadden. Ze hielden zich ook met andere verzetsactiviteiten bezig. Beiden kwamen tijdens de oorlog weer vrij. Ton is op 18 oktober 1945 omgekomen in de Soekamiskin gevangenis in Bandung. Ook haar vader kwam na de oorlog tijdens de ongeregelde omstandigheden om, op 19 oktober 1945 te Soerabaja.

Na de oorlog trouwde Fried met Willem Marinus van Gogh (Kediri, 1917). Ze vertrokken naar Nederland. Ze heeft haar herinneringen beschreven in het boekje 'Tijd die nooit voorbij gaat'.

Fried is overleden in oktober 2014.

Meer informatie

[2. oorlog in Indië on Vimeo](#)

[Tijd die nooit voorbij gaat \(google.com\)](#)

[Kapt. Servaes Stam Ned. Ind. Padvinders opgericht 2 Dec'43](#)

[Chungkai Thailand' - Het Geheugen \(delpher.nl\)](#)

[Naamlijst Fukuoka 8B.htm](#)

[Antonie van Eekhout \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Frederik Julius van Eekhout \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[De Indische courant » 03 okt 1938 - Art. 182 | Delpher](#)

[De Indische courant » 01 okt 1938 - Art. 188 | Delpher](#)

[Boekwinkeltjes.nl - Tijd die nooit voorbij gaat – herinneringen](#)

[aan de Japanse](#)

[www.wiewaswie.nl](#)

Het hele verhaal van de trekkende vlag is te lezen bij het Scouting Museum in Baarn:

[Documentatie - Nationaal Scouting Museum](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.