

Jannetje Adriana Punt is geboren op 24 mei 1902 te Rotterdam. Ze was de dochter van Hendrik Frans Punt en Adriaantje Wilhelmina Millenaar. Ze trouwde op 30 juli 1930 met Herman (Hackie) Antonius Christiaan Hildering (26 februari 1898, Amsterdam). Hij behaalde op 21 april 1916 zijn onderwijsacte, werd onderwijzer en volgde een opleiding tot predikant. Samen vertrokken ze op 11 augustus 1930 naar Amoy in China, waar hij actief werd voor de arbeid onder Chinezen als gespecialiseerde zendingspredikant. Hun dochter Christina Antonia Hildering (4 september 1931 te Ku-Lang Hsu) werd daar geboren. In maart 1932 begon haar man met zendingswerk in Soerabaja (Java). Daar kregen ze nog vier kinderen.

Hildering was in Soerabaja adviseur van de Chinese Kerk van Oost-Java, leidde kerkdiensten en had een functie in de pastorale zorg voor de gemeenten. Verder werkte hij onder de Chinese jeugd. Hij gaf enkele jaren les aan de Hollands-Inlandse en Hollands-Chinese kweekschool te Probolinggo en aan de Chinese leerlingen van de Chr. MULO te Surabaya. Jannetje en Hackie waren nauw betrokken bij het Driehoekwerk.

De Nederlandsche Meisjes Club ook wel de Driehoekmeisjes genoemd, was een op de padvinderij lijkende protestantse organisatie met een religieus-opvoedkundige doelstelling voor meisjes. Ze werd in Nederland opgericht op 23 mei 1927 als onderdeel van de Hervormde Stadszending. In 1939 besloot de Landraad van de Nederlandsche Meisjes Club tot samenwerking met het Nederlandse Padvindstersgilde. De samenwerking was op dat moment al enige jaren in voorbereiding. In 1945 gaat de Nederlandsche Meisjes Club op in het Nederlandse Padvindstersgilde als Speciale Groepen, een vergelijkbare status als de X-groepen bij de NPV.



Na de Japanse bezetting had Hildering het standpunt dat zending – ook in een oorlog – onafhankelijk moest zijn. Op 4 september 1943 werd Hildering samen met de andere predikanten van Soerabaja opgepakt en achter tralies gezet in de Bubutangevangenissen. Begin 1944 werden zij overgebracht naar het interneringskamp Tjikoedapateuh in Bandung. Jannetje en hun inmiddels 5 kinderen werden eveneens in september 1943 opgepakt en geïnterneerd in kamp Lamparsari te Semarang. Dit kamp lag in het oosten van Semarang, aan weerszijden van de Lamparsari weg. Het bestond uit een groot aantal kamponghuisjes en een school. Een aantal padvindsters uit Semarang die patrouille de Mar vormden, gingen in het kamp door met padvindsters activiteiten. De groep werd groter en ze noemden zich de klappersterrentroep.

Na zijn internering in 1942-1945 werd Hackie tijdelijk benoemd tot predikant van de Protestantse Kerk in Ned. Indië. Vervolgens kwam hij in dienst van de Vereenigde Nederlandsche Zendingscorporaties (en later de Raad voor Zending der Nederlandse Hervormde Kerk) weer in Oost-Java van 1946 tot 1952.

## Meer informatie

[Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960 \(knaw.nl\)](http://www.knaw.nl)

[Herman Hildering - De website van npic! \(jimdofree.com\)](#)

[2016 - Meiden in Scouting - Nationaal Scouting Museum](#)

[Geboorte Jannetje Adriana Punt op 24 mei 1902 te Rotterdam » Open Archieven](#)

[Huwelijk Hermanus Antonius Christiaan Hildering & Pieter Cornelis Hildering & Christina](#)

[Antonia Goedhart & Jannetje Adriana Punt & Hendrik Frans Punt & Adriaantje Wilhelmina](#)

[Millenaar op 3 juli 1930 te Rotterdam » Open Archieven](#)

[Registratie Hermanus Antonius Christiaan Hildering & Jannetje Adriana Punt & Christina](#)

[Antonia Hildering & Hendrik Frans Hildering & Pieter Joris Hildering in 1913 » Open](#)

[Archieven](#)

[Kiest heden wie gij dienen zult, H.A.C. Hildering en de oorlog in Indonesië, 1945-1950](#)

[\(1library.net\)](#)

[Nederlandsche Meisjes Club - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.