

Adriana Dirkzwager-Hazelhoff



Adriana Hazelhoff is geboren op 30 juli 1900 in Meester Cornelis. Ze is de dochter van Lodewijk Hazelhoff en Maria Hermina Adriana Schadee. Op 22 april 1924 trouwt ze in Utrecht met Maarten Dirkzwager (6 mei 1895). Ze kregen 5 kinderen. In 1925 werd Nicolaas Lodewijk geboren in Makassar op Sulawesi, op 30 mei 1940 werd Elisabeth (Zusje) als jongste kind geboren in Medan, Sumatra.

Adriana werd in januari 1937 assistent kabouterleidster bij groep 1 van het Meisjes Gilde van de NIPV in Bandjarmasin. Later dat jaar ging ze met verlof naar Nederland.

Tijdens de oorlog werd Adriana met haar drie dochters geïnterneerd. Ze overleefde de Japanse bezetting, maar vlak na de oorlog ging het toch mis. Iedereen was verzwakt en kreeg allerlei besmettelijke ziekten. Haar dochter Zusje was hier niet tegen bestand. Ze overleed op 27 november 1945 in Medan.

In de naoorlogse tijd raakte de oudste zoon Nicolaas Lodewijk vermist bij een legeractie op Sumatra. Hij viel op 2 oktober 1947 nabij Kabandjahé van grootte hoogte in een rivier. Een stuk van de rots waar hij op stond brak af terwijl hij samen met andere soldaten aan het verkennen was of de rivier te bereiken was. De brug was namelijk opgeblazen.

Haar man overleed in 1978, Adriana is overleden op 14 januari 1982 in Soest.

Meer informatie

Het Indische Leidersblad, januari 1937

[Huwelijk Maarten Dirkzwager en Adriana Hazelhoff, 22-04-1924 \(Het Utrechts Archief\) - Het Utrechts Archief](#)

[Algemeen Handelsblad » 04 aug 1937 - Pag. 4 | Delpher](#)

[Registratie Maarten Dirkzwager & Adriana Hazelhoff \(in het jaar 1913-1939\) » Open Archieven](#)

[Adriana Hazelhoff \(1900-1982\) » Stamboom familie Eilders » Genealogie Online](#)

[Adriana Hazelhoff \(1900 - 1982\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Elisabeth Dirkzwager \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Nicolaas Lodewijk Dirkzwager \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.