

Jan Walraven Brouwer von Gonzenbach is geboren op 17 maart 1915 in Padang, NOI. Hij was de zoon van Hugo Brouwer von Gonzenbach en Saartje Dorothea de Haas. Hij trouwde op 4 februari 1942 met Johanna Elizabeth Bakhoven (24 augustus 1920, Padang), vlak voor de Japanse invasie begon. Ze kregen 2 kinderen. Jan werkte bij Nillmij.

Hij werd scoutsleiding in Padang in 1937.

Jan zat geïnterneerd in het mannenkamp Bangkinang. Zijn vrouw zat geïnterneerd in het kamp Missiecomplex in Padang. Op 19 oktober 1943 ging ze naar de Gevangenis en 2 maand later naar het vrouwenkamp Bangkinang. De plaats Bangkinang lag noord-noord-oost van Padang (op een afstand van ongeveer 250 km) aan de weg naar Pakan Baroe in de binnenlanden op ongeveer 65 km ten westen van Pakan Baroe (Midden-Sumatra). Er waren twee kampen, een mannen- en een vrouwenkamp, op ongeveer 2 km van het dorp Bangkinang en ongeveer 2 km van elkaar verwijderd; een kerkhof (de Koeboeran) lag halverwege beide kampen. De kampen lagen temidden van rubberbossen.

Het vrouwenkamp was ondergebracht in 5 barakken van bamboe en atap, die speciaal voor deze internering werden gebouwd; het kamp was omheind met een houten schutting en prikkeldraad.

Jan is overleden op 15 februari 1969 in Den Haag.

Meer informatie

Het Indisch Leidersblad januari 1937

[Jan Walraven Brouwer von Gonzenbach \(1915-1969\) » Stamboom Boerstra » Genealogie Online](#)

[Johanna Elizabeth Bakhoven \(1920-\) » Stamboom Boerstra » Genealogie Online](#)

[Padang \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Bangkinang \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Mannen-Kampen-Padang-en-Bangkinang.pdf \(myindoworld.com\)](#)

[Vrouwen-Kampen-Padang-en-Bangkinang.pdf \(myindoworld.com\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.