

# Alice Zoetmulder-Sauters



Elise (Alice) Henriette Sauters is geboren op 5 april 1908 in Luik, België. Ze was de dochter van Hubert Leonard Maria Sauter en Maria Antoinette Jamin. Alice was apothekersassistente.

Ze was Akela en Commissaris Welpen bij de Katholieke Verkenners. Haar scoutingnaam was Wontolla. Ze is op 11 juni 1936 in Eindhoven getrouwd met Cor Zoetmulder en vertrok met hem naar Nederlands Indië. Haar man werkte daar al als leraar en na hun huwelijk werd hij leraar in Batavia. Ook haar zwager, Pater Jan Zoetmulder, zat in Indië en was daarheen uitgezonden voor de Katholieke Verkennersbeweging daar.

In 1937 werd ze akela bij de katholieke groep 29 van het NIPV in Batavia. Daarnaast was zij actief als assistent districtscommissaris Welpen van district Batavia en Buitenzorg en Hoofdkwartierscommissaris voor de Wereld Jamboree 1937 bij de Nederlands Indische Padvinders Vereniging. Haar man was hopman en Hoofdkwartierscommissaris voor pers en propaganda. Zij woonden in 1937 aan de Tjilatjapweg 12 in Batavia.

In de Haarlemsche Courant van 12 april 1944 staat een oproep van het Rode Kruis om familie of andere geïnteresseerden van in Nederlands Indië geïnterneerde burgers te vinden. Cor en Alice worden hierin genoemd. In april 1944 zat Alice in kamp Tjideng in Batavia met haar drie kinderen van 5, 4 en 3. Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk ten westen van het centrum van Batavia, tussen de Tjidengweg en de spoorlijn, op de stadskaart ter hoogte van het Koningsplein.

Op 12 januari 1946 werd in Batavia een padvindersvergadering gehouden, waarin

Eijmehiwick: troepenverkenners en een horde Welpen onder leiding van resp. de heer Zoetmulder en Mej. de l'Ecuse, Mevr. Smits en Mej. de Jonge.  
Des Indes: troep van 15 padvindsters o.l.v. Mej. Seldenbeek.

besloten werd om in verschillende wijken en kampen van Batavia met Scouting te starten. Dhr. Polis, oud hoofdcommissaris van de padvindersbond, laat per brief weten dat de volmacht voor mw. Zoetmulder als Hoofdkwartierscommissaris Welpen is verzonden.

In 1950 repatrieerde zij samen met haar man en drie kinderen naar Nederland met de MS Surriento. Ze kwamen op 3 september aan in Rotterdam.

Alice is overleden op 29 november 1995.

## Meer informatie

Het Indische Leidersblad, 1937

[SURRIENT.01 - Kladblok \(igv.nl\)](#)

[Haarlemsche Courant | 12 april 1944 | pagina 2 - Krantenviewer Noord-Hollands Archief](#)

[Henricus Cornelis Zoetmulder \(1897-?????\) » Stamboom Van Poppel/Renne » Genealogie Online](#)

[Tijdeng namenlijst \(japanseburgerkampen.nl\)](http://japanseburgerkampen.nl)

[Tijdeng \(japanseburgerkampen.nl\)](http://japanseburgerkampen.nl)

[Sauter - wiewaswie.nl](http://wiewaswie.nl)

[Hoofdindex A-Z \(arieleeuwrik.nl\)](http://arieleeuwrik.nl)

Katholieke Verkenners Leiders 1936

Logboek Peter van Leembruggen, 1933 – 1955, Archief Nationaal Scoutingmuseum Baarn.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.