

# Tiddy Neeb-Varenkamp



Johanna Christina Maria Sophia (Tiddy) Varenkamp is geboren op 30 mei 1906 in Den Haag. Haar ouders waren Gerardus Cornelis Johannes Varenkamp en Johanna Frederika de Bock. Op 21 juni 1927 werd ze uitgeschreven uit Den Haag en vertrok naar Padang, NOI. In 1928 trouwde ze daar met Evert Reinier Peter Neeb. Ze kregen twee zoons; Evert Jan (1929) en Michiel (1941).

Johanna werd in 1937 Akela bij de Oranjehorde van groep 14 Jong Holland in Soerabaja, samen met Baloe Vergroesen en Baghera Bozuwa. Ze hadden 24 welpen.

Tijdens de Japanse bezetting werd ze geïnterneerd in kamp Tjideng, samen met haar 2 kinderen van 14 en 2. Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk ten westen van het centrum van Batavia, tussen de Tjidengweg en de spoorlijn.

Haar man werd samen met anderen op 23 september 1943 in Batavia door de Japanse Kenpei geëxecuteerd, omdat ze weigerden een verklaring te tekenen, waarin zij beloofden elke daad van ondergrondse actief bij de Kempei aan te geven. Hij ontving postuum de Verzetsster Oost-Azië 1942-1945

Na de oorlog vertrok Tiddy naar Nederland. Later emigreerde haar zoon Evert Jan naar Australië.

Tiddy is overleden op 15 februari 2006 in Voorburg.

## Meer informatie

[Evert Reinier Peter Neeb \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

Het Indisch Leidersblad April 1937

[Stamboom - Bakhuizen van den Brink - Genealogie: Evert Reinier Peter Neeb](#)

[Johanna Christina Maria Sophia Varenkamp \(1906 - 2006\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Tjideng \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Johanna Christina Maria Sophia VARENKAMP \(1906-2006\) » Stamboom Lars Werner »](#)

[Genealogie Online](#)

[Evert Reinier Peter NEEB \(1900-1943\) » Stamboom Lars Werner » Genealogie Online](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 19 feb 1937 - Art. 103 | Delpher](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.