

Wilhelmina Charlotte Cherix is geboren op 2 mei 1889 in Krian op Java, NOI. Ze was de dochter van Pieter Cherix (1847-1921) en Frederique Jeanette van Zijl de Jong (1867-1940). In 1913 is ze in Hilversum getrouwd met Herman Spits (1886-1974). Ze krijgen 4 zonen en 2 dochters. Ze vertrokken in 1936 naar Nederlands Indië waar haar man hoofdambtenaar Sociale zaken bij de Koninklijke Marine was.

Wilhelmina werd in 1937 secretaris van de afdeling Soerabaja van het meisjesgilde van de NIPV.

Tijdens de Japanse bezetting werd ze geïnterneerd in Kamp Moentilan. Moentilan lag aan de weg van Magelang naar Jogjakarta. Het kamp was ondergebracht in de gebouwen van het Xaverius-college (Paters Jezuïeten): de kerk, het hoofdgebouw en de leslokalen.

Wilhelmina is overleden op 2 juli 1945 in Moentilan. Ze is begraven op het Nederlands ereveld Kalibanteng te Semarang.

Op dit ereveld liggen ruim 3.100 oorlogsslachtoffers begraven. Het overgrote deel van deze slachtoffers zijn burgers uit de beruchte Japanse interneringskampen van Midden-Java, zoals Ambarawa, Banju Biroe, Lampersari en Karangpanas. Zij kwamen om als gevolg van de erbarmelijke omstandigheden in deze kampen, gedurende de Japanse bezetting van 1942 tot 1945. Veel vrouwen en kinderen liggen hier begraven. Voor hen werden op het ereveld het vrouwenmonument en het jongenskampenmonument opgericht.



Meer informatie

[Registratie Herman Spits & Wilhelmina Charlotte Cherix in 1913 » Open Archieven Moentilan \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Registratie Herman Spits \(in het jaar 1836-1936\) » Open Archieven](#)

[Wilhelmina Charlotte Spits-Cherix \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Nederlands ereveld Kalibanteng te Semarang \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

Het Indisch Leidersblad mei 1937

[Wilhelmina Charlotte Spits \(Cherix\) \(1890 - 1945\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Wilhelmina Charlotte "Wilhelmina Charlotte" Cherix \(1890-????\) » Stamboom Mollet, van de Pol, ea » Genealogie Online](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.