

# Cornelia Lebbink-Weyland



Cornelia Maria Christina Josephina Weyland is geboren op 11 september 1907 in Bussum. Ze trouwde met Karel August Lebbink (Tiel, 21 februari 1899) in december 1936 in Batavia, NOI. Haar man was werktuigkundig ingenieur. Ze kregen geen kinderen.

In 1937 werd ze voorgedragen als kabouterleidster bij groep 1 in Djokjakarta.

Tijdens de Japanse bezetting werd ze geïnterneerd in Kamp Thihapit. Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk in het noordoostelijk stadsdeel van Bandung, begrensd door de Houtmanstraat, Groote Postweg, Magazijnstraat, Nassaulaan, Riouwstraat, Tjihapitweg en Tjiliwoengstraat. Haar man was tijdens de mobilisatie luitenant der infanterie en zat als krijgsgevangene in diverse kampen geïnterneerd, onder andere in het kamp Hiroshima 1B in Japan.

Na de oorlog werd ze op 15 februari 1946 met haar man met het Schip "Tegelberg" van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij gerepatrieerd naar Amsterdam .

Ze gaf in 1957 les aan de Gemeentelijke HBS voor Meisjes (Wittevrouwenkade 4) te Utrecht. Cornelia is overleden op in 1986 in Utrecht.

## Meer informatie

Het Indisch Leidersblad, mei 1937

[Historische werkgroep Tiel \(oudheidkamer-tiel.nl\)](http://oudheidkamer-tiel.nl)

[Bandoeng \(japanseburgerkampen.nl\)](http://japanseburgerkampen.nl)

[Registratie Karel August Lebbink \(in het jaar 1942-1996\) » Open Archieven](#)

[Registratie Karel August Lebbink \(in het jaar 1836-1936\) » Open Archieven](#)

[Boten- en passagiers-lijsten Nederlands-Indië \(passagierslijsten1945-1964.nl\)](http://passagierslijsten1945-1964.nl)

[Naamlijst Hiroshima 1B.htm](#)

[StamboomNederland](#)

[Beeldmateriaal \(hetutrechtsarchief.nl\)](http://hetutrechtsarchief.nl)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.