

Arnoud Eugene van der Biesen is geboren op 28 december 1899 in Semarang, NOI. Hij was de zoon van Arnoud Anne van der Biesen.



Hij nam voor Nederland als zeiler met de 12 voets jol Boreas deel aan de Olympische Zomerspelen van 1920 in België. Aan het onderdeel van deze klasse namen twee zeilboten deel die beide uit Nederland afkomstig waren. Daarom werd de wedstrijd in dit onderdeel niet in Oostende georganiseerd maar op het Buiten-IJ nabij Amsterdam. Samen met Petrus Beukers was hij winnaar van de zilveren medaille.

Arnoud werd werktuigkundig ingenieur. Hij vertrok naar Nederlands Indië en trouwde in Batavia met Jeanne Georgine Doeve (Batavia, 21 mei 1905). Ze kregen drie kinderen.

Toen hij in Buitenzorg woonde was hij groepsleider van IEV groep 4. In 1936 vierde hij daar het 5-jarig bestaan van de groep. De groep werd op dat moment uitgebreid met een meisjestak. Van 7 tot 12 juli 1938 organiseerde de I.E.V. een Propagandakamp op het terrein van de Cheribonse I.E.V. padvinders met, naast de scouts uit Cheribon, scouts en zeeverkenner van IEV groep 7 uit Bandung en IEV groep 23 uit Batavia. In 1939 was hij schipper bij de Cheribonse IEV zeeverkenner. Hij was in november 1940 aanwezig bij de vergadering waarin het nieuwe bestuur van de afdeling Cheribon van de NIPV gekozen werd. In 1941 woonde hij in Buitenzorg.

IEV was het Indo-Europeesch Verbond, een sociale beweging en politieke organisatie opgericht in 1919. Deze organisatie streefde voor gelijkheid van rassen en politieke zeggenschap. Het was een van de eerste en grootste Europese organisaties in Nederlands-Indië die verlangde naar een onafhankelijk land, maar wel met een relatie met Nederland. De IEV-Padvinderij werd tegen het eind van 1928 opgericht in Bandung, als onderdeel van de IEV-Jeugdorganisatie verkort IEVJO. In augustus 1929 scheidden zij zich hiervan af en sloten zich aan bij de Vereeniging Nederlandsch Indische Padvinders (NIPV).

Tijdens de Japanse bezetting werd hij als burger geïnterneerd in kamp Baros 5 – Kale Koppen Kamp. Dit kamp lag in het oostelijk stadsdeel van Tjimahi, direct ten zuiden van de spoorlijn. Het kamp was ondergebracht in de barakken van de noodkazerne voor inlandse miliciens. De bamboe barakken, totaal ongeveer 27 stuks, hadden een cementen vloer, de meeste hadden geen ramen, maar wel over de volle lengte een open luchtstrook, direct onder het dak; in de kopwanden zat een grote deur. Het kamp maakte een sinistere indruk: grauwe barakken rondom een groot plein, geen enkele boom.

Zijn vrouw en drie kinderen van 18, 16, 11 kwamen terecht in Kamp Kramat. Kramat lag aan de westzijde van Kramat, de hoofdweg van Batavia-Centrum naar Meester Cornelis, aan weerszijden van de Raden Salehlaan.

Na de oorlog verhuisde hij met zijn vrouw naar Nederland en werd in oktober 1946 ingeschreven in Bergen. Hij overleed op 17 februari 1968 in Den Haag.

Meer informatie

[Bataviaasch nieuwsblad » 23 jun 1936 - Art. 27 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 01 jul 1938 - Art. 203 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 13 jul 1938 - Art. 79 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 14 jul 1938 - Art. 69 | Delpher](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 12 jul 1938 - Art. 79 | Delpher](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 28 jun 1939 - Art. 137 | Delpher](#)

[Tjimahi \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Kramat \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Franstalige familienamen in N ederlandsch- Indië IV. De van Mauritius afkomstige familie C aron en haar niet- verwante naamgenoten uit Amsterdam - PDF Gratis download \(docplayer.nl\)](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 05 nov 1940 - Art. 156 | Delpher](#)

[Arnoud van der Biesen - Wikipedia](#)

[Olympedia – 12-Foot Dinghy, Open](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.