



Gotlieb Frederick Leibbrandt is geboren op 21 april 1864 in Den Helder. Hij was de zoon van Gotlieb Frederick Leibbrandt en Adriaantje Kaan. Gotlieb is in 1902 getrouwd met Johanna Margaretha Oudraad (6 juli 1879 – 29 maart 1960). Aan het begin van de vorige eeuw woonde hij met zijn vrouw in Nederlands Indië, waar hun vier kinderen geboren werden. Hij werkte in de tabaks- en koffiecultuur.

Frederick heeft zijn leiderscursus van Lord Baden Powell gekregen en was voor hij naar Nederlands Indië kwam, hoofdcommissaris van de Katholieke Padvinders in Frankrijk, ook al was hij zelf niet katholiek. In 1938 leidde hij het eerste Voortrekkers Laer voor roverscouts op Oost Java. Hij was aanwezig op de begrafenis van districtscommissaris van Aken in 1939. Hij was ereleider van het Meisjesgilde in Batoe, NOI en Oubaas van de Zilvervossenstam van groep 1 in Malang. Dit was één van de oudste stammen van Nederlands Indië en had een 20-tal leden in 1940. In dat jaar was hij ook aanwezig bij de installatie van Toon van der Sluys tot hopman van groep Batoe 1.

MALANG I OPEN. Deze stam, de Zilvervossen, een der oudste stammen van Indië heeft 'n -o-o-o-o-o-o-o-o- 20-tal leden en vormt een echte "jolly brotherhood" o.l.v. den oudsten Oubaas van Indië, de 76-jarige Oubaas Leibbrandt. De meeste leden hebben goed geoefende hobbies waarin zij iets presteren, zoals natuurstudie, pionieren, seinen, touwverbindingen. Er wordt muziek gemaakt en goed gezongen.

Begin 1943 werden hij en zijn vrouw geïnterneerd in De Wijk. Begin november 1942 was het kamp in de 'Bergenuurt' dat later 'de Wijk' (van Malang) werd genoemd, klaar voor internering. De voorbereiding daarvan was geweest dat de bewoners van huizen in die wijk die niet geïnterneerd zouden worden moesten verhuizen naar huizen buiten de Wijk. Verder was voorzien dat ieder gezin de beschikking zou krijgen over één kamer. De oppervlakte van de Wijk was ongeveer 600 bij 700 meter. De Wijk was omgeven door een groot hekwerk van prikkeldraad, soms midden op straat. Aanvankelijk waren er in het hekwerk drie poorten, later werden twee daarvan gesloten. In de wijk stonden villa's, huisjes en enige bungalows. De grote Theresiakerk was, pesterig, net buiten het kamp geplaatst. In het Vrijmetselaarsgebouw werd een kerkje ingericht. De toegangspoort (in de Goentoerweg) heette ook wel Goentoerpoort. In dit kamp zaten ook Zus van Heuven, Wies Dutry van Haeften en Els Thieme, drie van de zes vriendinnen die samen bij Scouting zaten en zich de 'Mar' noemden. Ze onderhielden per post contact met de andere drie (Benny van Haastert, Lily van Dongen en Linie Filiet) die nog buiten het kamp zaten. In de briefwisseling wordt vaak gevraagd naar hoe het gaat met Oubaas en zijn vrouw die Oma genoemd wordt. De wijk raakte al snel vol omdat niet alleen vrouwen, kinderen en oude mannen (ouder dan zestig jaar) uit Malang de Wijk bevolkten maar ook omdat er steeds meer mensen uit het Oostelijk deel van Oost-Java (de 'Oosthoek) naar het kamp werden getransporteerd. In het huis moest wat worden opgeschikt zodat er nog meer gezinnen bij kwamen. Er leefden in De Wijk uiteindelijk ruim 7000 vrouwen, kinderen en oude mannen. De sanitaire voorzieningen in de Wijk waren niet op deze aantallen bewoners berekend.

De Oubaas overlijdt op 9 oktober 1943 in Malang. De drie meiden die niet geïnterneerd zijn, gaan naar de begrafenis, samen met mw. Siedenburg, de Hoofdcommissaresse van het Meisjes Gilde die ook in Malang woont. De meiden hebben veel contact met haar. Lily van Dongen schrijft aan Wies: *L , Mar en Wies. Ik kan jullie pas vandaag schrijven. Hoe gaat het met Oma? Die ochtend ging Linie Benny ophalen in Lawang voor de begrafenis. De begrafenis van de oude baas was mooi maar verdrietig. Wies je begrijpt toch dat er veel kransen waren voor de oude baas. Op het graf van de oude baas hebben we een groet van alle Mar uitgebracht.* Zijn vrouw werd geïnterneerd in kamp Bajoebiroe 10.

Meer informatie

[Collectiesite Museon - CollectionConnection](#)

[Malang \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 11 aug 1938 - Art. 215 | Delpher](#)

[De koerier » 24 jan 1939 - Art. 4 | Delpher](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche](#)

[Padvinderebeweging, jrg 8, 1940, no 92, 1940 » 1940-04 - Pag. 6 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 02 jan 1940 - Art. 112 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 10 mei 1940 - Art. 294 | Delpher](#)

[Gotlieb Frederik Leibbrandt \(1864-1943\) » Stamboom De Kanter » Genealogie Online](#)

[Banjoebiroe 10 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Het verhaal van Hans Stoltenborg – Archief Stichting Gastdocenten W.O.II Z.O. Azië](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.