

Otto Elias Stark is geboren op 3 augustus 1890 in Arnhem. Hij was de zoon van Otto Elias Stark (1863-1937) en Hendrina Berendina Mastenbroek (1887-1931). Otto trouwde op 21 november 1918 in Amersfoort met Willemina Sophia Cornelia Hoorweg, geboren in Pontianak NOI. Zijn vader was de eerste gediplomeerde tandarts in Nederland. Daarnaast was hij een begaafd tekenaar, kunstschilder, etser en tevens fotograaf, schrijver, muzikant en theosoof. Otto werd net als zijn vader tandarts en vertrok naar Nederlands Indië. Ze kregen een zoon Otto Arie (1924) en een dochter Wilhelmina Hendrine (1932) toen ze in Medan op Sumatra woonden.

Voor de oorlog was hij actief binnen Scouting. Hij was in 1938 hopman bij Groep IX van de Nederlands Indische Padvindere Vereniging (NIPV) in Bandung. Neeltje Sielcken-Stroeve was bestuurslid bij deze groep. Ruud (Rudi) de Liser de Morsain was één van zijn scouts.



Otto werd tijdens de oorlog geïnterneerd in kamp Tjihapit bij Bandung. Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk in het noordoostelijk stadsdeel van Bandung. Hij is daar op 25 mei 1944 overleden aan dysenterie. Otto ligt begraven op het Nederlands ereveld Pandu te Bandung. Zijn vrouw en beide kinderen overleefden de oorlog en zijn kinderen emigreerden later naar de VS.

Meer informatie

[Birth Otto Elias Stark on August 3, 1890 in Arnhem \(Netherlands\) » Open Archives](#)

[Otto Elias Stark \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Marriage Otto Elias Stark & Willemina Sophia Cornelia Hoorweg on November 21, 1918 in Amersfoort, province Utrecht \(Netherlands\) » Open Archives](#)

[Oud-Rhenen-2017-1.pdf \(oudrhenen.nl\)](#)

[Arden Stark - Ancestry.com](#)

[Tjihapit \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.