

Johannes Gerardus (Joop) Hofstee is geboren op 24 augustus 1924 in Sukabumi, NOI. Hij was de zoon van Hendrikus Hermanus Hofstee en Toosje Kimmel. Hij had een zus, Catharina Sjoukje (Toos), geboren op 28 maart 1922 in Sukabumi. Zijn vader was jarenlang een beroemde chef-kok en patissier van Maisson Kuyl en Versteeg in Bandung. Op 1 maart 1921 kocht hij Huize Schuttevaer in Sukabumi, een gerenommeerd restaurant waar naast Hollandse kost ook banketgebak en marsepein verkrijgbaar was. Het was een trekpleister tot in de verre omgeving.

Joop was in 1935 scout bij de J.B. van Heutzgroep in Sukabumi, de groep waar ook Peter Leembruggen lid van was. De troep had vier patrouilles: De Uilen met PL Frans Pottger, Herten met PL Jurry Peters, Raven met PL Anton Raven en Katten met PL Peter Leembruggen. Zijn zus Toos zat met de zus van Peter, Vic, bij de padvindsters.

Tijdens de oorlog zat Joop samen met zijn vader geïnterneerd in het kamp 4e en 9e Bataljon in Tjimahi. Dit kamp lag in het noordelijk stadsdeel van Tjimahi. Het was eerst een krijgsgevangenkamp, pas eind januari 1944 werd het een burgermannenkamp. Na de oorlog is hij getrouwd met Aagtje Walst (1924-2012). Joop is overleden op 4 november 1994 in Santpoort-Noord, hij was toen 74 jaar oud.

Meer informatie

[Johannes Gerardus "Joop" Hofstee \(1920-1994\) »](#)

[Stamboom De Wolf » Genealogie Online](#)

Het levensverhaal van een Indische padvinder, 2001, Peter van Leembruggen

Logboek Peter van Leembruggen, 1933 – 1955, Archief Nationaal Scoutingmuseum Baarn.

[NAAM \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[File:COLLECTIE TROPENMUSEUM Tafel met ingezonden marsepeinen snoepgoed van H.H. Hofstee \(Huize Schuttevaer\) uit Soekaboemi op de Jaarbeurs in Bandoeng TMnr 60004600.jpg - Wikimedia Commons](#)

[Mevr. S. Kimmel-Leijenaar - Oorlogsslachtoffers Betuwe-West \(oorlogsslachtofferswestbetuwe.nl\)](#)

[Kinderen: Hantje Jans, ± Ieke \(Ykke\), geboren rond 1748 \(zie 2\) - PDF Free Download \(docplayer.nl\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.