

Hedy Remmert-Denklaau



Hedwig (Hedy) Antoinette Charlotte Denklaau is geboren op 14 augustus 1903 te Weltevreden, NOI. Ze had drie broers. Ze trouwde in 1925 met H. Remmert die werkte bij de Bescherming Bevolking. Ze kregen drie dochters

Hedy was actief bij het meisjesgilde van de Nederlands Indische Padvindsters Vereniging. In februari 1941 was ze als voorzitter van de afdeling in Djember aanwezig bij het afscheid van mw. Wagemans. Haar man was toen voorzitter van het plaatselijke comité van het Rode Kruis in Djember.

Tijdens de oorlog werd Hedy met haar dochters geïnterneerd in kamp Tjihapit. Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk in het noordoostelijk stadsdeel van Bandung.

Meer informatie

[Hedwig Antoinette Charlotte Denklaau \(1903-\) » Stamboom familie Smit » Genealogie Online](#)
[De Indische courant » 06 feb 1940 - Art. 220 | Delpher](#)
[De locomotief » 03 nov 1925 - Art. 41 | Delpher](#)
[Soerabaijasch handelsblad » 28 mei 1929 - Art. 98 | Delpher](#)
[Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie - Dutch East Indies - Google Boeken](#)
[Bandoeng \(japanseburgerkampen.nl\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.