

Dick van Logchem



Dick Willy van Logchem wordt op 18 februari 1926 geboren in Bandung.

De belangrijkste verzetsgroep in Bandoeng is het Java-Legioen onder leiding van de Nederlandse kapitein De Lange. Groepen van Molukse ex-militairen sluiten zich bij hem aan. Padvindere en scholieren worden ingezet voor verbindingdiensten. Eén van hen is de Nederland-Indische Dick van Logchem:

Ik deed dienst als motorordonnans en bracht overal berichten rond. Ik reed soms 14 tot 16 uur per dag op de motor. Ik had een band om mijn arm met Japanse karakters. Een keer reed ik per ongeluk de Japanse linies binnen. Ik zal dat nooit vergeten. Ik kreeg een bajonet op mijn borst en dacht: 'Nu heb ik het gehad.' Maar op mijn armband stond 'Kempetai', Militaire Politie. Ik kon doorrijden.'

Na jaren in groeiende mate last te krijgen van "gaten" in zijn geheugen, wordt hij in de jaren 70 in Stichting Centrum '45 behandeld.

Hij overleed op 16 juli 2017 in Leerdam.

Meer informatie

<https://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/tweede-wereldoorlog/koninkrijkdernederlanden/nederlandsindie/nederlandsindie.verzet/persoonlijke.verhalen/bandoeng>

<https://indisch4ever.nu/2012/08/07/aan-de-achterkant-van-de-stilte/>

<https://www.online-familieberichten.nl/pers/1524583/Dick-Willy-van-Logchem-1926-2017>

<http://www.indischhistorisch.nl/tweede/oorlog-en-bersiap/oorlog-en-bersiap-daarom-moest-ik-het-doen-de-ongebaande-paden-van-dick-van-logchem-een-indische-jongen-die-na-de-oorlog-heeft-doorgevochten-voor-de-belangen-van-de-indische-oorlogsgetroffenen/>

<https://www.groene.nl/artikel/strijden-voor-erkenning>

DE TWEEDE WERELDOORLOG begon voor Nederlands-Indië pas echt op 7 december 1941. Naar aanleiding van de Japanse aanval op Pearl Harbor verklaarde de Nederlandse regering de oorlog aan Japan. Al snel vonden de eerste Japanse landingen plaats op Indisch grondgebied. Dick van Logchem (83) zat op het moment dat de oorlog uitbrak in de derde klas van de hbs in Bandoeng. Als zestienjarige meldde hij zich als vrijwilliger aan bij het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL). Zijn dienstverband was aanvankelijk geen al te groot succes. Van Logchem: 'Ik kon helemaal niet als soldaat functioneren. Met die grote geweren, de Mannlicher 1897, kon ik niet eens lopen, dan brak ik mijn nek. Dat ding was groter dan ik! Toen kreeg ik uit een soort piëteit een karabijn. Als ik die afschoot, dan vloog ik twee meter achteruit. Maar ik was een goede motorrijder.' Kapitein De Lange, officier bij de generale staf, pikte hem er al snel uit om zijn motorordonnans te worden. Hij maakte deel uit van een groepje jongens van dezelfde leeftijd die met hun Harley Davidson op pad gingen om berichten af te leveren.

Begin maart 1942 vonden de eerste Japanse landingen plaats op Java. Van Logchem en zijn vrienden kregen armbanden met rode letters erop. Achteraf bleken het Kempeitai-banden te zijn, die De Lange kennelijk op de een of andere manier had bemachtigd. Ze kwamen goed van pas. 'Op een dag moest ik met een opdracht van De Lange op pad', vertelt Van Logchem, 'en rijd ik zo de Japanse linies binnen. Ik zal het nooit vergeten, ik dacht echt, dit is het laatste moment dat ik de zon nog zie. Ik kreeg een bajonet op mijn buik gezet. Toen kwam er een onderofficier bij staan en die zag die band. Ik mocht doorrijden. Ik heb nog nooit zo hard gereden, dat wil je niet weten. Of ik in een vliegtuig zat'.

.....

Dick van Logchem was voorzitter van talloze commissies, waaronder de Bond van Ex-Geïnterneerden en Gevangenen Overzee. Hij geeft de Nederlandse politiek, maar vooral het ambtenarenapparaat de schuld van de vertraging: 'We ondervonden zo verschrikkelijk veel tegenwerking. Pure sabotage, oplichting, boerenbedrog, van alles om maar niet te hoeven meewerken. Mensen uit Indië, dat waren per definitie uitvreeters, koloniale boeven, tuig.' Van Logchem vertelt dat een hoge ambtenaar eens tegen hem zei: 'Je bent al in dit land toegelaten. Wat wil je nou met erkenning van het verzet?' Van Logchem: 'Men beschouwde ons als een soort gastarbeiders die uit een vreemd land hier binnengelaten moesten worden.'