



Louis Robert (Rob) Kreeuseler is geboren op 17 april 1924 in Batavia, NOI.

Hij was actief bij Scouting als zeeverkenner bij de IEV groep 17 in Batavia. Zijn eerste Stuurman was S. Wagenaar en Paul Cochlovius was de opperschipper. Van 7 tot 12 juli 1938 organiseerde het Indo Europees Verbond een Propagandakamp

op terrein in Cheribonse IEV padvindders. Naast de scouts uit Cheribon waren er scouts en zeeverkenners aanwezig van IEV groep 7 uit Bandung en IEV groep 23 uit Batavia. De zeeverkenners van groep 17 namen ook deel en kwamen met het schip De Zuiderkruis naar Cheribon. Rob was Matroos 2e klasse.

IEV was het Indo-Europeesch Verbond, een sociale beweging en politieke organisatie opgericht in 1919. Deze organisatie streed voor gelijkheid van rassen en politieke zeggenschap. Het was een van de eerste en grootste Europese organisaties in Nederlands-Indië die verlangde naar een onafhankelijk land, maar wel met een relatie met Nederland. De IEV-Padvinderij werd tegen het eind van 1928 opgericht in Bandung, als onderdeel van de IEV-Jeugdorganisatie verkort IEVJO. In augustus 1929 scheidden zij zich hiervan af en sloten zich aan bij de Vereeniging Nederlandsch Indische Padvindders (NIPV).

In 1940 is Rob overgegaan naar de derde, tevens de hoogste klas van de Ambachtschool. Augustus 1941 sloot hij zich aan bij IEV groep 31 in Bandung. De kleur van hun das was blauw/geel. Hij maakte kennis met Rinus de Boer en ze werden goede vrienden. In oktober kregen zij een week vakantie en maakten een kampeer- en fietstocht naar het Garoetse land.

Op 14 januari 1942 werd Rob goedgekeurd voor de Militaire Dienst maar de KNIL capituleerde voor hij zich kon melden bij de Kon. Marine te Soerabaja. Medio juli 1942 werd hij geïnterneerd in het kamp Pasar Andir. Alle geïnterneerden werden meteen kaal geschoren. In december werden ze overgeplaatst naar het kamp Palace Hotel en in augustus 1943 ging hij naar Kamp Baros 5 in Tjimahi. Dit kamp lag in het oostelijk stadsdeel van Tjimahi, direct ten zuiden van de spoorlijn. Het kamp was ondergebracht in de barakken van de noodkazerne voor inlandse miliciens. Hij kreeg last van allerlei ziekten oa. pokken, dysenterie, geelzucht, hongeroedeem en kreeg last van ontstoken amandelen(angina). De jongens onder de 14 jaar kregen na het ontbijt les. Degene die corvee moesten doen kregen les in de avond en in het weekend. Officieel mocht het niet van de Jap. Er waren veel



leraren, onderwijzers en broeders die les gaven. Rob kreeg les van Dhr. MacLennan, leraar van zijn machinistenschool :stoom hoofd-en hulpwerktuigen en turbines. Van Broeder Overste Engelbertus: alle wiskundevakken. Van Broeder Johannes: electrotechniek.

Op 15 oktober 1944 werden ca 1000 jongens tussen 15 en 20 jaar overgebracht van Baros 5 naar het jongenskamp Baros 6, ook in Tjimahi. Het lag in het zuidelijk stadsdeel van Tjimahi, aan weerszijden van de Barosweg en was eerder een krijgsgevangenkamp en vrouwenkamp, maar op 20 juli 1944 werden alle vrouwen verplaatst naar het Bloemenkamp in Bandjoebioe.. Het kamp bestond uit twee delen aan weerskanten van de Barosweg: aan de westzijde het "Willemstraat-gedeelte" en aan de oostzijde de "Baroskant". In dit kamp waren ruim duizend jongens van 11 tot 20 jaar samen met enkele honderden volwassenen opgesloten. Dit kamp was het enige in Nederlands Indië dat voor verreweg het grootste deel bestond uit jongeren, waarvan de jongsten 11 jaar waren. Het kamp bestond uit een groot aantal huisjes/barakken met ieder 10-12 jongens. Het was waarschijnlijk een van de meest humane kampen. Al de jongens in dit kamp waren uitgekozen om zware arbeid te verrichten, zoals goederentreinen laden en lossen, landbouvvelden ompatjoelen, overleden geïnterneerden begraven en andere soortgelijke werkzaamheden. Een gelukkige omstandigheid voor dit kamp was het relatief grote aantal leraren, jeugdleiders en predikanten die in staat waren goede leiding te geven. In het kamp werden scoutingactiviteiten aangeboden aan de jongens. Of hij actief was bij Scouting in het kamp is niet bekend.

Het keizerlijk Japanse leger capituleerde op 15 augustus 1945 maar het werd niet direct bekend gemaakt. Pas op 23 augustus moest het hele kamp aantreden en klom de Japanse kampcommandant op een tafel en maakte het bekend. Ook gaf hij orders aan de Nederlandse kamphoofd dat alle kampbewoners in de kampen moesten blijven, omdat buiten de kampen een revolutie heerste (bersiap tijd) waar veel geweld werd gebruikt tegen de Nederlanders.

Meer informatie

[De oorlogsjaren van ma en pa in Nederlands Indië | Indisch4ever](#)

[Bandoeng \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Bandoeng \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Baros 5 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Baros 6 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Tjimahi namenlijst \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 01 jul 1938 - Art. 203 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 13 jul 1938 - Art. 79 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 14 jul 1938 - Art. 69 | Delpher](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 12 jul 1938 - Art. 79 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.