



Paul Hugo Reinhold Cochlovius is geboren op 24 oktober 1901 in Palembang, Sumatra. Hij was de zoon van Gustav Cochlovius. Paul had 2 broers, Jean Pierre (25 augustus 1912) en Gustaf Adolf Maximilian (19 november 1920) en 2 zussen.

Hij is in 1927 getrouwd met Louise Eveline Nancij Augusta Pieloor te Meester Cornelis, Java. Na hun scheiding in 1935 is hij op 22 september 1937 hertrouwd met Margaretha Barbara Johanna (Zus) Gedult von Jungenfeld.

In 1937 was hij hoofdkwartiercommissaris voor Indo Europese aangelegenheden bij de NIPV. Hij was opperschipper bij IEV Groep 17 in Batavia. Zijn vrouw Zus was hier akela.

IEV was het Indo-Europeesch Verbond, een sociale beweging en politieke organisatie opgericht in 1919. Deze organisatie streed voor gelijkheid van rassen en politieke zeggenschap. Het was een van de eerste en grootste Europese organisaties in Nederlands-Indië die verlangde naar een onafhankelijk land, maar wel met een relatie met Nederland. De IEV-Padvinderij werd tegen het eind van 1928 opgericht in Bandung, als onderdeel van de IEV-Jeugdorganisatie verkort IEVJO. In augustus 1929 scheidden zij zich hiervan af en sloten zich aan bij de Vereeniging Nederlandsch Indische Padvindere (NIPV).

Paul was onder andere ambtenaar Ministerie van Economische Zaken. Nederlands Indië, adjunct-commies bij het kantoor van den inspectie van vervoer der s.s. en tramwegen te Weltevreden, administrateur bij het grondbedrijf der gemeente Mr Cornelis en kasbeheerder bij de landsdrukkerij.

In 1941 woonde hij aan de Heveaweg 15 in Meester Cornelis, Java. Tijdens de oorlog werd hij geïnterneerd. In 1945 zat hij in het kamp 4e en 9e bataljon in Tjimahi. Dit kamp lag in het noordelijk stadsdeel van Tjimahi. Het omvatte de kazernes van het 4e en 9e Bataljon. Het was eerst een krijgsgevangenkamp, pas eind januari 1944 werd het burgermannenkamp. Zijn broer Jean Pierre zat samen met hem in Kamp 4e en 9e bataljon. Zijn broer Gustaf Adolf Maximilian zat in kamp Baros 6 in Tjimahi.

Na de oorlog was hij een jaar in Nederland om daarna weer voor 3 jaar naar Nederlands Indië te vertrekken. In juni 1952 keerde hij voorgoed naar Nederland met de SS Willem Ruys van Tandjong Priok naar Rotterdam.

Hij is overleden op 5 juli 1967 in Den Haag, hij was toen 65 jaar oud. Zijn vrouw overleed in Den Haag op 27 december 1990.

Meer informatie

Het Indisch leidersblad, juni 1937

[Paul Hugo Reinhold Cochlovius \(1901-1967\) » Stamboom Köhler » Genealogie Online Tjimahi - namenlijst \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Tijmahi \(japanseburgerkampen.nl\)](http://japanseburgerkampen.nl)

[Albert August Cochlovius \(1863-1937\) » Stamboom Köhler » Genealogie Online](#)

[Boten- en passagiers-lijsten Nederlands-Indië \(passagierslijsten1945-1964.nl\)](#)

[Margaretha Barbara Johanna Gedult Von Jungenfeld \(1914-1990\) » Stamboom Diehl » Genealogie Online](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.