



Cornelis Johan (Kees) van Zwet is geboren op 6 oktober 1927 in Bandung, NOI. Hij groeide op in Bandung en zat daar ook op Scouting. Kees verteld; 'Ik weet nog goed dat ik twaalf jaar was en ik een opdracht kreeg die ik moest vervullen om een insigne te bemachtigen. Mijn opdracht was om in mijn eentje van de ene kant van de bergen naar de andere kant van de bergen te gaan. Het duurde twee dagen. Ik had een rugzak en een tentje bij me. Onderweg moest ik gipsafdrukken van sporen van dieren (bijvoorbeeld wilde varkens) maken. Die gipsafdruk gold dan als bewijs voor mijn reis. Ik vond het prachtig.' Kees hockeyde ook twee keer in de week en in de vakanties maakten ze bergwandelingen.

De vader van Kees was onderwijzer en het hoofd van een Mulo school tegenover hun woonhuis.

Nederlanders die in Nederlands Indië werkten kregen om de zes jaar verlof om naar Nederland te gaan voor 9 maanden. Kees is naar Nederland geweest toen hij 4 en 11 jaar was.

Toen de Japanners kwamen, werden de militairen na de capitulatie meteen gevangengenomen. Kees' vader werd toen ook opgepakt, want hij zat in het Nederlands Indisch Leger. In augustus '42 werden de volwassen mannen van ongeveer 18 jaar en ouder die niet militair waren opgeroepen en in december '42 werd er voor de vrouwen en de kinderen een gedeelte van de stad afgezet, een woonwijk in het noordoostelijk stadsdeel van Bandoeng, begrensd door de Houtmanstraat, Groote Postweg, Magazijnstraat, Nassaulaan, Riouwstraat, Tjihapitweg en Tjiliwoengstraat. In het begin was dat gebied open en je kon er dus nog in en uit. Dit kamp, Tjihapit was veruit het grootste en overbevolktste vrouwen- en kinderkamp in Bandung. Zijn toekomstige vrouw, Margaretha Silleviss-Smitt, zat ook met haar moeder en broers in dit kamp.

In die tijd zat Kees zelfs in een pseudo-ondergrondse. Op het voetbalveld hoorde hij van iemand van Scouting dat er een ondergrondse was. Hij is toen met de fiets naar het dorpje in de bergen gegaan, naar de commandant van die ondergrondse en heeft zich gemeld. Zijn taak werd berichten overbrengen en rapporteren wat er in de stad gebeurde. Toen de club verraden werd en de commandant werd opgepakt, is Kees er mee gestopt.

Vanuit het vrouwenkamp moesten jongens die te oud werden naar een andere plaats. Kees ging in januari '43 eerst naar een voormalig schoolgebouw. Zijn moeder, drie zusjes en een broertje liet hij achter. Kamp Tjihapit werd daarna helemaal afgesloten en je kon er niet meer uit.

Kees heeft kort in het schoolgebouw gezeten en toen werden ze allemaal verplaatst naar een voormalige jeugdgevangenis, het L.O.G. (Lands Opvoedings Gesticht). Hij kwam in een kamer met zestien andere mannen. In oktober '43 is hij overgezet naar een ander

mannenkamp, Kamp Baros 5 in Tjimahi. In Tjimahi had hij corvee bij de foerage. Hij moest zakken rijst van vijftig kilo bij de voorraad van de Japanners halen en naar de centrale keuken brengen. De afstand bedroeg zo'n 500 meter. Dit moest hij ongeveer om de dag doen en je kreeg er niks voor. Eens per kwartaal werd de voorraad per trein aangevoerd (10 wagons). Dan moest hij samen met tien andere mannen de zakken in de voorraadschuur tien hoog stapelen.

Na de oorlog monsterde hij aan op de SS Johan van Oldenbarneveldt om hiermee naar Nederland te gaan om daar te studeren. Ook Margaretha zat op dat schip. In Nederland trouwden ze.

Kees is overleden op 19 juli 2012 in Eindhoven.

Meer informatie

[TUSSEN INDIE EN INDONESIË - verhaal van de familie van Zwet-Sillevis Smitt - Stichting Herdenking 15 augustus 1945 regio Rotterdam \(herdenking-15-augustus.nl\)](#)

[Microsoft Word - Tussen Indie en Indonesie1 - Maria van Zwet.doc \(herdenking-15-augustus.nl\)](#)

[Microsoft Word - Document4 \(herdenking-15-augustus.nl\)](#)

[Margaretha van Zwet - Sillevis Smitt \[†\] 21-10-2012 overlijdensbericht en condoleances - Mensenling.nl](#)

[Online Familieberichten; Overleden: Cornelis Johan van Zwet \(19-07-2012\) \(online-familieberichten.nl\)](#)

[Tijhapit \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Bandoeng \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Bandoeng \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[NAAM \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Baros 5 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.