



Jan Adriaanse is geboren op 27 oktober 1923 in Magelan, NOI. Hij was de zoon van Jan Adriaanse (18 februari 1892, Gorinchem) en Anna van Daalen (19 mei 1891, Harderwijk). Hij had drie oudere zussen.

Jan jr. was scout van de Katholieke groep St. Ignatius in Surakarta (Solo). Zijn vader was daar hopman. Tijdens de Wereld Jamboree in Vogelenzang was hij scout in de kattenpatrouille van groep III van het contingent uit Nederlands Indië.



Zijn vader werd tijdens de oorlog geïnterneerd in kamp Baros 5 in Tjimahi. Dit kamp lag in het oostelijk stadsdeel van Tjimahi, direct ten zuiden van de spoorlijn. Het kamp was ondergebracht in 27 barakken van de noodkazerne voor inlandse miliciens. De bamboe barakken lagen rondom een groot plein zonder bomen.

Tijdens de oorlog was hij mogelijk niet in Indië omdat hij vloog voor de Koninklijke Marine.

Jan was officier vlieger bij de Koninklijke Marine. Hij is overleden op 17 december 1959 te Patipibai, nabij Fak-Fak, Nieuw Guinea a/b Mariner P-302. Hij kreeg een zeemansgraf.

Meer informatie

[Moesson | 1 juli 1995 | pagina 51 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Jan Adriaanse \(1923-1959\) » Stamboom Coumou » Genealogie Online](#)

[De koerier » 18 jun 1938 - Art. 42 | Delpher](#)

[Jan Adriaanse \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Baros 5 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Waalre, Provinciaal Gedenkteken 'De Brabantse Soldaat' - Nationaal Comité 4 en 5 mei :](#)

[Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[NIEUW-GUINEA 11 \(nieuwguinea.com\)](#)