



Karel Ferdinandus Smits is geboren op 27 februari 1925 in Veghel en hij woont in Eindhoven. In zijn jeugd was hij scout bij de St. Tarcusiusgroep in Philipsdorp, Eindhoven. Op een groepsfoto uit 1938 staat hij op de middelste rij als derde van links.

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland meldt hij zich als oorlogsvrijwilliger bij de

Koninklijke Marine. Hij reist af naar de Verenigde Staten, waar hij wordt opgeleid tot marinier voor dienst in Oost-Azië, waar de Japanners op dat moment nog worden bevochten.



Twee dagen na de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 roepen Soekarno en Mohammed Hatta de onafhankelijkheid van Indonesië uit. Als kort daarop de Britten en Nederlanders aanstalten lijken te maken om het oude koloniale gezag te herstellen, breekt de periode van de *Bersiap* aan, waarin Europese en Indische Nederlanders slachtoffer worden van geweld en vervolging. De bestemming van de mariniers wordt gewijzigd in Nederlands-Indië, om daar de orde en rust te herstellen. In december 1945 reist Karel met de mariniersbrigade naar de Oost. Door het landingsverbod voor Nederlandse troepen op Java en Sumatra, duurt het nog tot maart 1946 voordat Karel kan debarkeren in Soerabaja. Tot die tijd is hij gelegerd in Brits-Malakka. Na het overnemen van posten van de nog aanwezige Britse troepen op Java, wordt Karel met name ingezet in het oosten van het eiland, waar aan het Soerabaja-front felle strijd wordt geleverd tegen de revolutionairen.

Op 19 augustus 1946 neemt Karel deel aan de operatie *Quantico*, waarbij in de laagvlakte rondom Soerabaja hevige wordt gevochten. Karel is een van de twee Nederlanders die bij deze actie om het leven komen. Hij sneuvelt op 19 augustus samen met marinier G.A. Amptmeijer in kampong Banjoe Oerip op 18 km ten noordwesten van Krian. Karel werd 21 jaar. Hij vindt zijn laatste rustplaats op het Nederlands ereveld Kembang Kuning in Surabaya. Hij wordt herdacht op het Provinciaal Gedenkteken 'De Brabantse Soldaat' in Waalre.



Meer informatie

[Bericht \(nieuwstoen.nl\)](http://nieuwstoen.nl)

[Karel Smits, Veghel 1925 | In Memoriam | Brabantse Gesneuvelden 1940 - 2021](#)

[Karel Ferdinandus Smits \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Waalre, Provinciaal Gedenkteken 'De Brabantse Soldaat' - Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Scouting Eindhoven - Sint Tarcisius \(1938\)](#)

[Gedenkrol Koninklijke Marine 1939-1962 / Harry ... - Veteranen-online \(yumpu.com\)](#)

Ter gedachtenis aan
DEN HEER

KAREL FERDINAND SMITS

geboren te Veghel, 27 Februari 1925 en
voor het Vaderland gesneuveld in de
omgeving van Soerabaja 19 Aug. 1946.

Allen, die dezen jongen van nabij
kenden, getuigen van zijn edel hart en
zullen de droefheid beseffen, waarin zijn
spoedig heengaan in de bloei der jaren
zijn moeder, broers en zusters gedompeld
heeft.

Een ieder, die hem zag, was met hem
ingenomen. God maakte hem aangenaam
in omgang, liefde en godsvrucht.

Hij was een godsdienstige jongen, een
voorbeeld van plichtsbetrachting voor zijn
medesoldaten, dapper en moedig, vervulde
elke opdracht zonder om te zien, hij had
een rotsvast karakter.

Zijn voorbeeldige levenswandel en vol-
maakte gerustheid in het grootste gevaar
geven ons het vaste vertrouwen, dat het
geluk des hemels zijn deel zal zijn.

Moeder, Broers en Zusters, ik dank U
voor alles, wat gij voor mij geweest zijt.

Wij zullen elkaar wederzien.

Bidt voor mij.

Geloofd zij Jezus Christus

Lindner Eindhoven