



Johannes Martinus Antonius (Jan) Tanke werd geboren op 6 januari 1927 in Almelo. Hij werkte bij zijn vader als bankwerker die een smederij aan huis had. In zijn jeugd was hij in Almelo lid van een van de Katholieke Verkennergroepen.

In 1947 werd hij opgeroepen voor militaire dienst en hij werd ingedeeld hij het 5-5 R.I. Omdat de meeste soldaten uit Twente en de Achterhoek kwamen hadden ze als bijnaam De Tukkers. Ze hadden in hun embleem een afbeelding van het Twentse Ros opgenomen. Op 17 december 1947 vertrok hij uit Rotterdam met de MS Zuiderkruis, een troepenschip dat plek bood aan 1700 man. Dienstplichtigen gingen voor 2,5 tot 3 jaar lang naar Nederlands Indië zonder verlof! Op 16 januari 1948 kwam hij aan in Semarang, Nederlands Indië.

Op zondag 22 mei, wordt hij door zijn kapitein in een pantservoertuig, 'pantserknots' genaamd, geplaatst voor het eerst sinds hij in Indië is. De pantserknots rijdt zoals altijd vooraan, gevolgd door brencarriers waarin hij normaal altijd zat. Daarachter reden enkele drietonners met bevoorradings en infanteristen. Rond 8 uur die ochtend nadert de colonne het dorpje Serut. De colonne moet halt houden voor een verdachte plek in de weg. De pantserknots wordt door een trekbom, gemaakt van een vliegtuigbom van 250 kg, die in een duiker onder de weg is verstopt, de lucht in geslingerd. Hij was 22 jaar toen hij sneuvelde als dienstplichtig soldaat in Indië en ligt begraven op het Nederlands ereveld Candi te Semarang



Meer informatie

<https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/152242/johannes-martinus-antonius-tanke#bijdrage-12818>

<https://wo2forum.nl/viewtopic.php?t=40071>

[https://nl.scoutwiki.org/John_F._Kennedygroep_\(Almelo\)](https://nl.scoutwiki.org/John_F._Kennedygroep_(Almelo))

<https://www.kennedygroep.nl/over-ijk/>

<https://www.atelier-terreearde.nl/images/stories/site/pdf/pv/pv-13.pdf>