

Jan Jozef Gabriël Maria Crousen werd geboren op 4 mei 1926 te Heerlen. Hij was vaandrig van de Christus Koninggroep van de verkenners.

Hij werd als marinier naar Nederlands Indië gezonden en overleed door een noodlottig ongeluk op 30 oktober 1947 te Bondowoso.

Meer informatie

<https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/30516/jan-jozef-gabriel-maria-crousen>

Gedenk in Uw gebeden en in Uw H. Mis
de ziel van zaliger

Jan Jozef Gabriel Maria Crousen

Lid van de Maria-Congregatie.
Vaandrig van de Christus Koning-groep van de
Verkenners.
Marinier van de Koninklijke Zeemacht.

Jan werd geboren te Heerlen op 4 Mei 1926,
vertrok de 30ste Juli als Marinier naar Ned.-Indië
en overleed aldaar aan de gevolgen van een nood-
lottig ongeluk op 30 October 1947, in zijn 21ste
levensjaar.

Bij de zo onverwachte dood van deze gezonde,
sterke jongen, die met zijn opgeruimd karakter
iedereen wist te bezielen met blijmoedigheid,
zullen Vader en Moeder, Broers, Zusters en
Familielieden slechts troost en sterkte kunnen vin-
den in het diep ontroerende gebed van onze
Goddelijke Zaligmaker in de Olijvenhof: Vader,
Uw Wil geschiede!

Mijn God, wat zijn Uw wegen toch onnaspeur-
baar, maar U hebt ons het Geloof geschonken
en het Geloof leert het ons: Wat God doet is
welgedaan. Wij zinken dus op onze knieën, aan-
bidden Uw H. Wil en smeken U om sterkte.

Dierbare Vader en Moeder, God heeft mij aan
Uw goede zorgen onttrokken, weest sterk en bidt
voor mijn zielrust.

Broers en Zusters, Familielieden, ik heb Uw
liefde genoten en gewaardeerd en ik heb zo naar
U verlangd, blijft mij gedenken in het Offer dat
gij dagelijks bijwoont of opdraagt.

Broeders-Verkenners en Medecongreganisten, ik
was graag in Uw midden, vergeet mij niet, opdat
ik spoedig God van aangezicht tot aangezicht
moge aanschouwen.

Moeder Maria, bid voor Uw kind.
Heer, geef hem de eeuwige rust.