



Johannes (Johan) Jacobus Wijnsouw is geboren op 20 januari 1908 in Dordrecht. Hij trouwt in Kampen op 12 mei 1932 met Gerardina Jacoba Engelen en samen krijgen zijn twee zoons, Piet en Jan. Hij woont in Kampen en is verbonden aan de School Reserve Officieren Infanterie.

Hij is groepsleider en schipper van De Kamper Zeeverkenners De Steuren NPV in Kampen. Hij is daar ook secretaris van het Plaatselijke Comité. In september 1937 nemen hij en zijn vrouw afscheid als groepsleider resp. akela van De Steuren.

Tijdens de Wereld Jamboree in 1937 was [Goos Mante](#) als Hoofdkwartiercommissaris belast met de algemene leiding van zeeverkenners-aangelegenheden. Hij werd hierbij ondersteund door Johan Wijnsouw en [Jan Ellerman](#). Johan was als 1^e luitenant der Infanterie verantwoordelijk voor de zeeverkenners-excursies naar Amsterdam, Rotterdam en IJmuiden en zeeverkennersaangelegenheden op trekvaart en kanoterrein, hierbij bijgestaan door oud-Padvinder M. W. D. den Ouden.

Teneinde het verblijf van de buitenlandsche Zeeverkenners en van de Nederlandsche Zeeverkenners in Vogelenzang zoo aangenaam mogelijk te doen zijn, werden enkele excursies ontworpen. Los van de gemeenschappelijke, tochten op 10, 11 en 12 Augustus. De havens van Amsterdam, Rotterdam en IJmuiden zullen worden bezocht, evenals de groote mailbooten van de Stoomvaart Mij. „Nederland” en den Rotterdamsche Lloyd. Op een tocht met een der grootste trawlers van de V.E.M. zullen 25 Zeeverkenners een indruk krijgen van het vissen op de Noordzee. De excursies en het Zeeverkennerswerk op de trekvaart staan o.l.v. 1e luit. der Infanterie J. J. Wijnsouw, assistent-commissaris voor Zeeverkenners. Zaterdag 7 Augustus zal een gemeenschappelijke tocht worden gemaakt door de Zeeverkenners. Het Motorschip „Prinses Juliana” is door den directeur van het Onderwijsfonds, den heer G. de Jong ter beschikking gesteld en zal dezen tocht medemaken. Op dit motorschip kunnen 200 verkenners worden ingescheept die geen gelegenheid hadden hun eigen materiaal, mede te nemen. De roei- en zeilvereniging „het Spaarne” zal bestuursintroducties verleen aan Zeeverkenners, die met gieken e.d. kunnen omgaan. De heer van Mante is vol lof over de van alle kanten verkregen medewerking.

Hij was daarnaast assistent hoofdkwartierscommissaris Zeeverkenners.

Na de meidagen in 1940 is hij krijgsgevangene en wordt afgevoerd naar KG Stanislau in Duitsland. Na de Tweede Wereldoorlog scheidt hij van zijn vrouw. In december 1949 trouwt hij met J.C.W. Dorst en gaat wonen in Leiderdorp. In 1952 is hij voor de Nederlandse Militaire Missie in Indonesië en wordt plotseling ziek; kort daarop overlijdt hij op 25 april 1952. Hij wordt met militair ceremonieel begraven op het Ereveld Poeloe Menteng.



Meer informatie

[Johannes Jacobus Wijnsouw \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Johan Wijnsouw - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[Het Bloemendaalsch Weekblad | 23 juli 1937 | pagina 3 -](#)

[Krantenviewer Noord-Hollands Archief \(courant.nu\)](#)

[HH153_03_Kampgids.pdf \(hv-hb.nl\)](#)

[Leidsch Dagblad | 26 april 1952 | pagina 36 - Historische Kranten,](#)

[Erfgoed Leiden en Omstreken \(courant.nu\)](#)

