

Jan Jozef Cordus is geboren op 6 januari 1918 te Djokjakarta, NOI. Hij was van Indo-Afrikaanse oorsprong. Samen met zijn broers [Jan](#) en [Daan Cordus](#) was hij in Djokjakarta lid bij Scouting. Hij was sergeant bij de KNIL.

Hij werd tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië als krijgsgevangenen tewerk gesteld aan de Birmaspoorweg in Thailand. Hij is aan het nippertje gered van het vuurpeloton door de capitulatie van Japan, maar sneuvelde op 12 november 1947 als KNIL militair in de politionele acties te Tandjong Poera (Sumatra). Hij is 29 jaar geworden. Jan Jozef ligt begraven op het Nederlands ereveld Leuwigajah te Cimahi.

In Nederland is een plaquette met zijn naam erop in Oirschot bij het monument van de Limburgse Jagers. Hij ontving postuum het Mobilisatie Oorlogskruis en Ere teken voor Oorlog en Vrede in 2017.



## Meer informatie

De Vergeten Krijgers van Griselda Molemans uit 2016

Zwarte Hollanders van Ineke van Kessel uit 2005

[Jan Jozef Cordus \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Oirschot, monument voor gesneuvelde Limburgse Jagers - Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Facebook](#)