



De Duitse scout Bernhard Westermayer ontmoette in 1937 groepsleider Wim van Houten van de Heemstedse Stanislausgroep tijdens de Wereld Jamboree in Vogelenzang. Hij logeerde bij hem en andere verkennersgezinnen.

In 1943 deserteerde de Duitser als soldaat en via bemiddeling van Wim van Houten en Van Houten, een priester in Hoofddorp, kon hij bij een boer in de Haarlemmermeer onderduiken. Twee weken voor het einde van de oorlog wist de SS Bernhard Westermayer op te sporen, waarna hij zonder proces ter plekke werd gefusilleerd.

Meer informatie

[OORLOGSSLACHTOFFERS HEEMSTEDDE 1940-1945 + bevrijdingsmonumenten Zuid-Kennemerland /annex Indiëmonument 1945-1950 | Librarians \(wordpress.com\)](#)



Foto genomen tijdens de Wereldjamboree in Vogelenzang begin augustus 1937. Van links naar rechts: onbekende, Bernhard Westermayer, kapelaan J.F. Franse, groepsleider Wil van Houten en hopman Post.