



Wilhelmus Henricus (Wim) Berntsen werd geboren in Loerbeek, gemeente Bergh, op 2 augustus 1920. Hij was de zoon van Albertus Johannes Wilhelmus Berntsen en Theodora Grada ten Bensel. Hij was de oudste van negen kinderen.

Als oudste hielp Wim al vroeg mee op de molen van zijn vader in Beek, maar hij hielp zijn moeder ook. Hij paste wanneer nodig op zijn jongere broers en zussen, en stak zijn handen uit de mouwen bij het werk. Hij was serieus en probeerde alles goed aan te pakken. Daarbij had hij een soort droge humor over zich.

Na de lagere school is Wim drie jaar naar het Instituut Saint-Louis in Oudenbosch geweest. Aan dit internaat van de Broeders van de Congregatie van de heilige Aloysius Gonzaga heeft hij de Handelsschool gevolgd, die hij in 1934 met een examen heeft afgesloten. Wim behoorde tot de besten van zijn klas, en heeft met zijn studieprestaties verscheidene mooie boeken gewonnen.

Na zijn terugkeer uit Oudenbosch volgde hij een schriftelijke cursus voor molenaarsgezel gevolgd bij het Station voor Maalderij en Bakkerij in Wageningen. Daarna heeft hij in 1938 in Doetinchem een cursus Pluimveekennis gevolgd. Al deze opleidingen kwamen hem goed van pas bij zijn werk op het bedrijf van zijn vader, maar zijn interesses reikten verder, en zo vond hij ook nog tijd voor een cursus Esperanto.

Ondanks zijn drukke werk heeft Wim toch steeds voldoende tijd gehad voor ontspanning. Hij was actief bij Scouting en fietste graag. In 1937 is hij met zijn broer Harrie en een dorpsgeenoot naar Vogelenzang bij Haarlem gefietst, waar van 31 juli tot 9 augustus de vijfde Wereldjamboree plaatsvond. Thuis of met vrienden speelde hij gezelschapsspellen, en hij hield van voetballen, schaatsen en biljarten (ook later als soldaat). In Oudenbosch was hij met plezier lid van het jongenskoor. Het was de bedoeling dat Wim zijn vader zou opvolgen als molenaar, maar het lot heeft anders beslist.

Wim werd voor zijn dienstplicht op 23 oktober 1939 ingedeeld bij het 8e Regiment Infanterie (8 RI) in de Kolonel Palmkazerne in Bussum. Na de opleiding werd Wim niet bij een van de PAG-compagnieën van 8 RI geplaatst, maar bij 1-IV Bat. Pag. Hij heeft in eerste instantie bij Amerongen de oorlog afgewacht. Op Hemelvaartsdag, 2 mei 1940, is hij voor het laatst thuis geweest. Toen op 10 mei de oorlog uitbrak, werd 1-IV Bat. Pag. direct verplaatst naar meubelfabriek "De Rijn" in Remmerden, een plaatsje pal aan de Rijn tussen Elst en Rhenen vlak achter de Grebbeberg en onderdeel van de Grebbelinie. De Grebbelinie was de verdedigingslinie die liep van het IJsselmeer naar de Grebbeberg. In



afwachting van verdere orders hebben de jongens daar niet veel meer gedaan dan op wacht staan en wat patrouillelopen. Ze konden de strijd bij de Grebbeberg wel horen, en ook hebben ze een aantal Duitse vliegtuigen zien neerstorten, maar in Remmerden bleef het nog rustig. Uiteindelijk zou hij op 13 mei samen met vijf mede soldaten sneuvelen op de Grebbeberg. Uit de beschikbare verslagen en rapporten kan afgeleid worden dat hij door de Duitsers is neergeschoten toen hij zich overgaf. Volgens deze reconstructie bevond Wim zich met een aantal militairen, van verschillende eenheden, in de ondergrondse schuilplaats van de 1e sectie van 2-III-8 RI, die achter de loopgraaf was gegraven bij de ingang van Dierentuin Ouwehand. Allemaal waren ze uitgeput van de spanning en de slapeloze nachten.

Wim heeft al een dag nadat met de berging van de doden werd begonnen, zijn laatste rustplaats gevonden. Voortrekkers (roverscouts) en leden van het Rode Kruis uit Arnhem hielpen bij het zoeken naar gewonden en het bergen van de gesneuvelden. De lichamen van Wim en de vijf anderen zijn één voor één naar hun graf op het Militair Ereveld Grebbeberg gedragen.



Na de capitulatie was er veel verwarring over het lot van de Nederlandse soldaten die aan de strijd hadden deelgenomen. Ook bij Wim thuis wist men dagenlang niets over hun zoon en broer. Op 18 mei, ruim een week na de Duitse inval, bracht de post een kaart van hem, die hij op 10 mei geschreven had. Het duurde tot 22 mei tot er duidelijkheid was, omdat er bij het schrijven van zijn voorletters een fout gemaakt werd.

Op 10 juni werd er in de Sint-Martinuskerk in Beek een requiemmis voor Wim gelezen. Voor in de kerk stond toen een lege kist afgedekt met een Nederlandse vlag.

Zijn naam staat op het Oorlogsmonument voor de oorlogsslachtoffers uit Beek en Loerbeek. Ook staat zijn naam op het Monument 8e Regiment Infanterie op het Militair Ereveld Grebbeberg. Hier worden de militairen van het regiment 8 RI en enkele verwante onderdelen herdacht, die bij de Duitse inval in mei 1940 zijn gesneuveld. De gevallen van 8 RI worden jaarlijks op Tweede Pinksterdag herdacht.

## Meer informatie

- [Wilhelmus Henricus Berntsen \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)
- [Wilhelmus Henricus Berntsen | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)
- [Wilhelmus Henricus Berntsen - De Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling in mei 1940](#)
- [Berntsen, Wilhelmus Henricus - Berghapedia](#)
- [Oorlogsmonument Beek - Berghapedia](#)
- [Monument 8e Regiment Infanterie - Berghapedia](#)

Foto: Wim (tweede van rechts) als lader bij een PAG-kanon



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.