

Raphaël Awerbach is geboren op 20 juni 1918 in Den Haag. Hij was de zoon van Chaim Awerbach (1892-1967) en Josephine Katz (1893-1964). Hij kwam uit een gezin met vier kinderen.

In 1932 werd in Den Haag het initiatief genomen om binnen de joodse Vereniging Toneel Ontspanning Philantropie (T.O.P.) een Scoutinggroep op te richten. In januari 1933 werd de groep formeel geïnstalleerd als T.O.P.-groep (groep 28) binnen het district Den Haag van de NPV. Van de groep waren zowel jongens (welpen, padvinders en voortrekkers) als meisjes (meisjesgezellen) lid. De groep was actief in het district, deed mee aan districtswedstrijden en kreeg op een gegeven moment de beschikking over een eigen kampeerterrein. Er was



veel contact met andere joodse groepen in Nederland. In *Ha'amoed; de Vuurzuil; veertien daagsch orgaan voor Joodsch Den Haag* staan regelmatig verslagen van hun activiteiten.

Raphaël was verkenner bij de groep.

Als dienstplichtige was hij gelegerd in Utrecht en werd daar ook leiding bij de Joodse Willem de Zwijgergroep in Utrecht.

In 1938 werd het vijfjarig jubileum van de groep gevierd. De naam van Raphaël staat als voortrekker gast op de oorkonde die ter gelegenheid van het jubileum gemaakt werd. Hij werd in april 1939 samen met Bertus Trijtel en Karel Simons als voortrekker geïnstalleerd.

In 1939 wordt hij als vaandrig (scoutsleider) bij de groep geïnstalleerd. Hij is na Herbert Monasch de tweede vaandrig die uit de eigen groep is voortgekomen.

Bij het uitbreken van de oorlog was hij net als reserve vaandrig voor de opleiding tot reserve officier genie geslaagd en al toegewezen aan de Verbindingsafdeling van de 2e Divisie. Vandaar dat hij reeds op deze eenheid is geadministreerd, maar nog in de kost is bij II-DGT.

Vaandrig Awerbach is op 10 mei 1940 in de strijd om het gebouw van de Nederlandse Levensverzekeringbank (Het Witte Huis) te Rotterdam, gewond geraakt. Hier vonden hevige gevechten plaats met Duitsers die zich in het gebouw hadden verschanst. Hij overleed op 13 mei 1940, in het gemeenteziekenhuis aan de Bergweg te Rotterdam, aan zijn verwondingen.



Hij werd 21 jaar en ligt begraven op de Ned. Israëlitische begraafplaats in Rotterdam. In TOP nieuws, het groepsblad van de TOP groep, wordt in juni een in memoriam opgenomen.

Zijn ouders schonken te nagedachtenis aan hem in 1941 een nieuwe Sefer Thora, compleet met mantel en Kelei Koudesj. Zijn ouders overleefden de oorlog.

Inwijding nieuw Sefer Thora

DEN HAAG. Op Zondag 22 Juni j.l. vond in de Bezuidenhoutsynagoge aan de Carpentierstraat alhier de plechtige inwijding plaats van een Sefer Thora. De heer en mevrouw Ch. Awerbach hebben de Isr. Gemeente te 's-Gravenhage een nieuw Sefer Thora, compleet met mantel en kelei koudesj geschonken, ter nagedachtenis van hun zoon Raphaël, die tijdens de oorlogsdagen in Mei 1940 is gesneuveld.

Een groot aantal belangstellenden, leden van het Kerkbestuur en Kerkeraad, opperrabbin I. Maarsen, rabbin I. van Gelder, familieleden en vrienden der familie Awerbach en vele anderen waren des middags in het bedehuis bijeengekomen, om deze bijzondere plechtigheid bij te wonen.

Tijdens den dienst, die door den voorzanger J. Mossel geleid werd, werd een Jizkour uitgesproken, gewijd aan de zielrust van wijlen Raphaël Awerbach, alsmede aan die van zijn, eveneens gesneuvelden vriend en wapenbroeder Marcel Turksma en de anderen, die voor het vaderland het leven hebben gelaten. In een bijzondere misjeberach werd hierna dank gebracht aan de gevers van het kostbare geschenk, waarna rabbin I. van Gelder een rede uitsprak.

IN MEMORIAM VAANDRIG AWERBACH

Gevallen is hij, de energieke, flinke jongeman, tijdens het verrichten van zijn plicht voor het Vaderland.

Nog met Sint-Joris had hij zijn belofte vernieuwd:
Ik beloof op mijn erewoord mijn plicht te doen tegenover God en mijn land.

Hij heeft zijn plicht vervuld en van zijn leven een daad gemaakt, een offer.

Zwaar is het voor zijn familie en voor ons om dit grote offer te dragen.

De N.P.V in 't algemeen, maar de T.O.P.-groep in 't bijzonder verliest in hem één van de beste krachten, een goed en toegewijd Padvinder, een man, die onder alle omstandigheden zijn plicht kende en een hoge, waardige opvatting had omtrent "dienen".

In de leeftijd van 22 jaar is hij van ons heengegaan en rust thans in vrede op de Joodse begraafplaats te Rotterdam.

Ere zij zijn gedachtenis.
Vaandrig Awerbach zullen wij nooit vergeten !

Meer informatie

[Raphaël Awerbach \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Raphaël Awerbach | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Raphaël Awerbach \(joodsmonument.nl\)](#)

[Raphael Awerbach \[Zuidfront Holland - Mei 1940\] \(zuidfront-holland1940.nl\)](#)

[T.O.P.-groep, een Joodse padvindergroep in Den Haag \(1932-1941, 1945- ca. 1950\) –](#)

[Joods Erfgoed Den Haag](#)

[Joods Historisch Museum \(jck.nl\)](#)

[Ha'ammud = De vuurzuil = Ha'amoed; officieel orgaan van gecombineerde Haagsche](#)

[Joodsche wijk-, cultuur-, sport- en jeugdverenigingen, jrg 8, 1939, no 23, 21-04-1939 » 21 apr 1939 - Pag. 20 | Delpher](#)

[Ha'ammud = De vuurzuil = Ha'amoed; officieel orgaan van gecombineerde Haagsche](#)

[Joodsche wijk-, cultuur-, sport- en jeugdverenigingen, jrg 8, 1939, no. 24, 05-05-1939 » 05 mei 1939 - Pag. 18 | Delpher](#)

[Ha'ammud = De vuurzuil = Ha'amoed; officieel orgaan van gecombineerde Haagsche](#)

[Joodsche wijk-, cultuur-, sport- en jeugdverenigingen, jrg 8, 1939, no 25, 23-05-1939 » 23 mei 1939 - Pag. 21 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no. 7, 1939 » 1939-07 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no. 7, 1940 » 1940-07 - Pag. 24 | Delpher](#)

[Raphaël Awerbach geb. 20 jun 1918 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD ovl. 13 mei 1940](#)

[Rotterdam, Zuid-Holland, NLD: Bevolkingsreconstructie Stad Rotterdam 1811 t/m 1930 \(voorouder.nl\)](#)

TOP Journaal mei juni 1940 [Details](#) | JCK nr 10012943

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.