



Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter, Prins der Nederlanden, Prins van Lippe-Biesterfeld en beter bekend als Prins Bernhard wordt geboren op 29 juni 1911 in Jena. In 1937 trouwde Prins Bernhard met Prinses Juliana. In het jaar van zijn huwelijk vond de 5e Wereldjamboree plaats te Vogelenzang. Bernhard en Juliana brachten veel officiële en onofficiële bezoeken aan het internationale kamp. Hierbij werden ze vergezeld door Prins Gustaf Adolf, de Chief Scout van Zweden. Prins Bernhard werd door Gustaf Adolf en Robert Baden-Powell gevraagd voor de functie van Koninklijk Commissaris van Scouting in Nederland. Na de fusie in 1973 werd hij beschermheer. Dit bleef hij tot 1989.



Tijdens de oorlog was Prins Bernhard adjudant in buitengewone dienst van koningin Wilhelmina, hoofd Nederlandse Militaire Missie in Londen en bevelhebber Binnenlandse Strijdkrachten.

Tijdens de bezetting van 1940 strandde een aantal scouts in Engeland. Door hen werd de Tijdelijke Vereniging van Nederlandse Padvinders opgericht. Beschermheer was Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden. De vereniging bestond uit twee stammen en gaf het blad Ick Dien uit. In de UK bleef hij betrokken.

In maart 1942 wordt het World Rover Weekend gehouden in Sheffield, georganiseerd door Sheffield Rovers. Tot de bezoekers behoren 64 Roverscouts van de geallieerde landen, samen met vertegenwoordigers van vele andere lokale verenigingen. Het programma bestond onder andere uit een burgerreceptie en -conferentie in het stadhuis, een vrijheidskampvuur in de Firth Hall in Sheffield University en een 'Ceremony of the Sign' in het stadhuis. Gastsprekers waren onder meer ZKH Prins Bernhard der Nederlanden, Koninklijk Commissaris van de Nederlandse Scoutsvereniging, Lady Somers, Hoofdcommissaris voor Gidsen, Sir Alfred Pickford, Hoofdcommissaris voor Scouting en de heer Alfred Renou, Internationaal Commissaris van de Federation au Scoutisme Francais

In maart 1945 schrijft hij een brief aan de Nederlandse Padvinders in bevrijd gebied en deze wordt geplaatst in Weest Paraat.

Ook na de oorlog blijft de prins zich inzetten voor Scouting. Prins Bernhard wordt onderscheiden met de Zilveren Vlaamse Gaai bij zijn 25-jarig jubileum als scout op 20 november 1962. Prins Bernhard overleed op 1 december 2004 in Utrecht.

Een woord van den Koninklijken Commissaris tot de Nederlandsche Padvinders in bevrijd gebied.

Toen de geallieerde legers Nederland binnen rukten, heb ik tot mijn groote blijdschap de uniform der padvinders in de straten onzer steden en dorpen zien verschijnen. Nog meer heeft het mij verheugd, dat de dragers dezer uniformen hun vreugde over de bevrijding uitten door te helpen, waar zij konden en zoo doende de plicht vervulden waartoe Wet en Belofte hen riepen.

Tijdens mijn afwezigheid uit het vaderland ben ik in nauwe aanraking gekomen met de in Engeland vertoevende Nederlandsche padvinders, die als Tijdelijke Vereeniging van Nederlandsche Padvinders (T.V.N.P.) het contact met de Internationale broederschap der padvinders bewaarden. In dezen kring hebben wij ons vaak afgevraagd, hoe we bij onzen terugkeer in het vaderland de Nederlandsche padvindersbeweging aan zouden treffen. Thans kan ik met dankbaarheid vaststellen, dat zij aan de stormen die over haar heen zijn gegaan, kloekmoedig het hoofd heeft geboden. Straks zullen scharen nieuwe jongens zich in onze rijen voegen en medespelen het spel van verkennen. U, leidsters en leiders, wek ik met klem op tot een volkomen bereidheid om met hen langs de bekende paden van het ons zoo vertrouwde spoor te gaan.

De lente luidt ook voor ons zwaar beproefde Nederland een nieuwen tijd in, die wij allen hebben verstaan, een tijd van harden arbeid, van onverdroten vljt, van opbouw door gemeenschappelijke, eendrachtige inspanning. Nog zucht een deel van ons volk onder het juk van den vijand. Moge spoedig de tijd aanbreken, waarop overal in ons vaderland de klanken der vrijheid doordringen. Laten onze leidsters en leiders dan gereed staan om te doen, wat voor de vorming der jongens van ons volk zoo belangrijk is: hen doordringen met den echten padvindersgeest, met den moed om voorwaarts te gaan en te bouwen, met de bereidheid, den zwakkeren broeder bij te staan in zijn strijd van iederen dag. Een ieder doe, wat God van ons vraagt en wat onze hand vindt om te doen. Laten de padvinders juist nu toonen, dat het hun diepe ernst is met hun voornemen, in de Belofte vevat, hun plicht te doen tegenover God en hun land.

BERNARD,

Koninklijk Commissaris der Nederlandsche Padvinders.

Na de oorlog zijn verschillende Scoutinggroepen naar hem vernoemd. Vlak na de oorlog start in Vreeswijk de Pr. Bernhardgroep. Hierover is niet veel bekend en de groep gaat weer ter ziele. De tweede start van groep vindt plaats op 15 november 1969. In 2008 gaat de waterscoutinggroep samen met de Livingstonegroep en wordt Scouting Vreeswijk.

Op de eerste zaterdag na de bevrijding van Huizum op 1 mei 1945 wordt voor jongen de Prins Bernhardgroep opgericht, naast de Prinses Juliana groep voor meisjes. Na een fusie van beide groepen op 1 januari 1984 ontstaat Waterscouting groep Duco van Martena.

Al voor de oorlog worden stammen en padvindersgroepen naar hem genoemd, zoals de Prins Bernhardstam van oubaas Oosterlee in Bingen am Rhein en de Prins Bernhardgroep in Roermond.

Na de oorlog startten in Heerenveen verschillende Scoutinggroepen; de Van Maasdijk-, Prins Bernard-, Prinses Irene-, Oranje-Nassau-, Oranjeboom- en Montheygroep. Daarnaast waren er nog groepen van Christelijke en Katholieke padvindersbewegingen en het Leger des Heils. De groepen werden echter al snel kleiner, en in 1950 waren alleen de Van Maasdijkgroep en de Oranjeboomgroep over.

Meer informatie

[Prins Bernhard - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](http://Scoutpedia.nl (scoutwiki.org))

[Bernhard van Lippe-Biesterfeld - Wikipedia](#)

[Groepshistorie \(prinsberhardgroep.nl\)\](#)

[Duco van Martena: Ontstaan van de Duco - Scoutduco.nl](#)

[Geschiedenis - Scouting van Maasdijk \(scouting-van-maasdijk.nl\)](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, 1945-1946, 1945 » 1945-03 - Pag. 1 | Delpher](#)

[Sheffield Scout Archives | History 1940-45](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 6, 1937 » 1937-06 - Pag. 36 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 5, 1937 » 1937-05 - Pag. 34 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.