

Piet Koet is geboren op 18 augustus 1920 te Delft. Hij was een zoon van Karel Reinier Koet en Ida Verbeek.

Voor de Tweede Wereldoorlog waren er in Delft drie scoutinggroepen die waren aangesloten bij De Nederlandse Padvindders (NPV): Groep 1 Zwaluwengroep, Groep 2 Pieter Maritzgroep en Groep 3 Piet Retiefgroep. Deze groepen werkten vlak voor de oorlog veel samen. Piet was loods van de Kelloggstam van de Zwaluwengroep in Delft.



Bij het uitbreken van de oorlog was hij soldaat bij het 6-3-Dep.Bat. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog probeerden Duitse troepen vliegveld Ypenburg te veroveren, waardoor ook Delft op 10 mei 1940 bij de gevechten betrokken raakte. Soldaat Piet Koet sneuvelde op de eerste oorlogsdag 10 mei 1940 in gevechten met Duitse parachutisten. Hij werd 19 jaar. Piet wordt geïdentificeerd door zijn broer Jan Koet en begraven op de gemeentelijke Begraafplaats Jaffa in Delft op 14 mei 1940. Op zijn grafsteen staat een Franse lelie.

Samen met de Delftsche Zwervers en de Katholieke Don Bosco groep waren de padvindergroepen betrokken bij de kranslegging bij het Monument voor gevallen Hollandsche soldaten op 21 december 1940. Ze defileerden voor het onthulde monument voor de bij de verdediging van Delft gesneuvelde Nederlandse soldaten gedefileerd. De Kellogg-Loodsgroep betrok de Dodenwacht bij het graf van Piet Koet, loods van hun groep die als militair gesneuveld was, en Mick Bettink, welpenleidster van een BE-horde.



Voor vader Karel Koet is de dood van zoon Piet aanleiding om in verzet te komen. Ook Karel heeft in het Nederlandse leger gediend, in de jaren 20 is hij onderofficier. Na een ongeluk en een operatie in de jaren 30 raakt Karel verlamd aan beide benen en komt in een zelfgebouwde rolstoel terecht. Deze rolstoel gebruikt Karel wanneer hij betrokken raakt bij het verzet: tijdens wapentransporten verstopt Karel wapens in zijn rolstoel. Dit doet Karel voor zijn eigen verzetsgroep, maar hij heeft ook banden met het Delftse studentenverzet en de Ordedienst. Door verraad wordt hij samen met zijn zoon Jan opgepakt en gevangen gezet. Hij is op 20 maart 1944 in Dortmund, Duitsland, gefusilleerd.

## Meer informatie

[Piet Koet \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://PietKoet(oorlogsgravenstichting.nl))



[Karel Reinier Koet | Oorlogsgravenstichting](#)

[Piet Koet | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Oorlogsgraf van Piet Koet krijgt helm weer terug - Omroep West](#)

Weest Paraat november 1940, januari 1941

[Wapens in de rolstoel: verzetsman Karel Koet - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Willem de Zwijger \(Delft\) - Scoutpedia.nl](#)

[Delftsche courant » 30 aug 1934 - Art. 7 | Delpher](#)

[Delftsche courant : nieuwsblad voor Delft en Delfland » 12 dec 1940 - Art. 132 | Delpher](#)

Een nog zwaardere plicht hebben de gemobiliseerde padvinders moeten vervullen en een eerbiedig eeresalut zij hier gebracht aan de dappere leiders en Voortrekkers die bij de vervulling van hun plicht jegens het dierbare Vaderland het zwaarste offer hebben gebracht dat van hen kan worden gevraagd. De namen van de in de strijd voor de vrijheid gevallen broeders:

Loods P. Koet te Delft;

Voortrekker G. Sarink te Deventer;

Vaandrig H. B. Liping te Enschede;

Vaandrig R. Awerbach te 's Gravenhage;

Vaandrig W. J. Dönszelmann te 's Gravenhage;

Voortrekker K. Verwers te Leiden;

O.P.V. Jhr. C. Gevers Deynoot te Ede;

O.P.V. K. Nieuwenhuis te Groningen;

zullen in dankbare herinnering voortleven in de padvindersbeweging in Nederland.

Weest Paraat 1940

Zaterdag 21 December hebben alle groepen, zowel de open als die op kerkelijke grondslagen, voor het, op die dag onthulde, monument voor de bij de verdediging van Delft gesneuvelde Nederlandse soldaten, gedefileerd.

De Kellogg-Loodstroep betrok de dodenwacht bij twee graven, dat van een leider van een Rotterdamse B.E.-horde en dat van een enthousiast loodstroep lid. De groepen hebben ook hierlangs gedefileerd. Hier bij deze eenvoudige plechtigheid voelden we ons één en zagen, met deze realistische voorbeelden voor ogen, dat we samen moeten werken om onze plicht te kunnen doen.

Het leven rolt met een bijna adembemende snelheid verder, maar laten we steeds het voorbeeld van onze gevallen broeders voor ogen houden en er naar handelen. Zij hadden beloofd ernstig te zullen trachten hun plicht te doen tegenover God en hun land. Laat hun voorbeeld niet tevergeefs geweest zijn

LOODS NOL VAN ALTENEA.

**De Nederlandsche Padvinders — Afd. Delft.  
De Katholieke Verkenner's Afd. Delft.**

Zondagmiddag a.s. marschoefening der vijf Delftsche groepen, bedoeld als oefening voor de kranslegging op het Monument voor gevallen Hollandsche soldaten op 21 December a.s. De Groepen treden om drie uur n.m. aan, in perfect uniform, bij goed weer zonder jas.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.